

Ik ben soms zo bang
en ik verlang
naar een land waar eeuwige vrede is
en nooit meer pijn
het land waar God de koning is
mag ik daar ook eens zijn ?

Samen bidden wij voor de zielerust van

DE HEER

JOESPH MOEYAERT

echtgenoot van Mevrouw
BERTHA LIMPENS

geboren te Bailleul-le-Soc, (Frankrijk),
op 2 november 1911 en plots overleden
te Brakel - Zegelsem, op 13 april 1983.

« Eeuwige trouwe God,
Jezus heeft de dood overwonnen
en de poort van het leven geopend,
door gehoorzaam te zijn tot de dood
en als graankorrel in de aarde te sterven.
Verleen onze overledene
toegang tot het eeuwig licht,
tot de plaats waar geen droefheid is,
geen smart en geen dood.
Schenk hem de vreugde
te leven in uw nabijheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen ».



**De families MOEYAERT, LIMPENS,
DEPREZ en BAEYENS,**

danken U voor uw blijken van sympathie
en kristelijk meevoelen.

Begraaf. Raoul, Markt, Brakel. ☎ (055) 42 24 49