

„Zalig en waarachtig is de troost die men inwendig van de Waarheid ontvangt.”

(Nav. XVI. 1).



Zalig en rustig ontsliep in de Heer

AIMÉ HONORÉ MOLDEREZ

geboren te Goeferinge op 29 april 1896 en overleden te Gent op 10 augustus 1966, gesterkt door de H. Sacramenten en de Apostolische Zegen.

Gelukkig zij die op het ogenblik van het sterven reeds aan de wereld zijn afgestorven (H. Alph.). Bij elk sterfbed krijgen wij een heilzame les te overwegen: het leven op aarde is kort en kan slechts aanzien worden als een doorgang en de voorbereiding op de eeuwigheid. Het komt er dus op aan te leven zoals wij willen sterven; en dit kan als wij ons in Gods handen hebben gegeven en in alles zijn Heilige Wil aanvaarden.

Niet onverwacht heeft God hem opgeroepen; ook vond Hij zijn dienaar totaal voorbereid. Niet alleen gelaten maar zielsverheugd verliet hij deze dorre aarde. Een mens nadert tot God in de mate waarin hij zich van alle aardse troost verijdert; en hij stijgt op tot God naarmate hij dieper afdaalt in zichzelf en geringer wordt in eigen ogen. Dierbare echtgenote, lieve kinderen, beminde zusters, nu ik zeker ben dat God mij in zijn eeuwige woontenten heeft opgenomen zal ik steeds onder U verblijven.

Ik dank U om uw grote liefde; uw tedere zorgen hebben mij nader bij God gebracht en mijn heengaan niet moeilijk gemaakt. Ik bid voor U allen. Bij de onzen hierboven wacht ik op U.

Maria, Moeder van de schone liefde, bid voor ons.
(100 d. aflaat.)

Mevrouw **AIMÉ MOLDEREZ-REMORY**;

De Heer en Mevrouw **EMIEL MOLDEREZ-PEVENAGE** en kinderen;

Mevrouw **FRANS SURDIACOURT-MOLDEREZ**,
kinderen en kleinkinderen;

Mejuffer **MARGRIET MOLDEREZ**;

Mevrouw **CHARLES SARRAZIN-VAN HEE**;

De families **MOLDEREZ, D'HAESE, SARRAZIN, DEVELTER,**
REMORY en **DEVRIESE**

danken U oprecht voor de blijken van deelneming.