

†

Heden nodigde de Heer in zijn
Vaderhuis uit om er voor altijd
gelukkig te zijn

mevrouw

MALVINA MOLDEREZ

weduwe van

Polycarpus Cosijns

geboren te Goferdinge op 13 augustus
1901 en godvruchtig overleden in het
verpleegtehuis de Samaritaan te Nukerke
op 20 december 1980, versterkt door het
Sakrament der Zieken en de Pauselijke
Zegen.

De families Molderez, Cosijns,
Labie en Matthijs

danken U van harte om uw gebed
en medeleven bij het verlies van
hem die hen dierbaar was.

Alsof haar laaste wens voldaan was, is
deze dierbare overledene rustig en vol-
ledig onderworpen, met een dankzegging
nog op de lippen haar goddelijke Meester
gevolgd, die haar kwam uitnodigen tot
het Eeuwige leven. Niets bond haar nog
aan deze wereld : ervaring en beproeving
hadden haar geleerd dit aardse leven op
zijn waarde te schatten. O.L.Heer vond
haar dan ook niet alleen wakende, maar
werkelijk wachtend om hem te volgen
in het Rijk van eeuwige vrede en onge-
stoord geluk.

Dierbare familieleden, mijn leven hier is
ten einde en 't eeuwige is begonnen.
'k Was goed bij u die mij bemindet en
verzorgdet. Ik dank U daarvoor. Schenkt
mij een vurig gebed.

Beste vrienden en kennissen vergeet mij
niet in uwe gebeden.

Drukkerij De Vos, koster, Overboelare