



Blijvend aandenken aan  
mevrouw

**Marie Josée Molderez**

echtgenote van de heer  
**Herman Moreels**

geboren te Overboelare op 8 april 1932  
en overleden na een onoverwinbare  
ziekte in het St.-Elisabethziekenhuis  
te Zottegem op 27 december 1994,  
gesterkt door de Sakramenten der Zieken



De families

Molderez, Moreels,

Pieteraerens en Michiels

danken U van harte voor uw gebed en  
de blijken van deelneming in hun rouw.

VADER,

Ik verlaat mij op U,  
doe met mij wat Gij goed vindt.  
Wat Gij ook met mij doen wilt,  
ik dank U.

Tot alles ben ik bereid,  
alles aanvaard ik,  
als Uw wil maar geschiedt in mij  
en in al uw schepselen :  
niets anders verlang ik, mijn God.

Ik leg mijn leven in uw handen,  
ik geef mij aan U, mijn God,  
met heel de liefde van mijn hart,  
omdat ik U bemin,  
omdat het voor mij een noodzaak  
van liefde is mij te geven,  
mij zonder voorbehoud  
op U te verlaten,  
met een oneindig vertrouwen :  
Want Gij zijt mijn Vader.

Gebed van Charles de Foucault