

De mens en weet vandage niet
Wat morgen hem kan brengen;
Noch hoe, noch waar de felle dood
Hem in de weg zal springen. (G. G.)



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mejuffer

MARIE-PAULE MOLDEREZ

geboren te Zarlardinge de 18 juli 1948 en overleden te St Truiden de 1 maart 1968, voorzien van de HH Sacramenten en het H Oliesel.

De Heer heeft ons zwaar beproefd. Een dierbaar kind, wiens liefde en bezit het geluk van ons leven was, heeft Hij plotseling aan ons hart ontrukkt. Met christelijke onderwerping aan de geheimvolle, maar heilige wil van God, herhalen wij de wijze en vrome woorden: "God heeft ons gegeven, God heeft ons ontnomen: zijn Heilige Naam weze gezegend."

Zij was een toonbeeld van eenvoudige godsvrucht en van onwankelbaar geloof; zij was eerlijk en rechtschapen, wijs en doorzichtig in de daarde bescheidenheid van haar woorden.

Mijn lieve Ouders, Gij weet hoezeer ik U beminde! Dank U, Maatje, vol liefde zij het U toegezegd, die nu bitter weent, om het zo tragisch heengaan van uw kind. Mijn enige bekommernis tijdens mijn laatste levensstonden was, U terug te mogen zien. Tot weerziens in de Hemel en bidt veel voor mij.

En Gij, mijn geliefde Broers en Zusters, dank ik voor de innige liefde die onder ons bestond. Weldra zien we elkander weer.

Beste Bloedverwanten en Vrienden, schenkt mij allen een vurig gebed.

H Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!

De familiën

DE MOTTE en MOLDEREZ

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.