

«De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand».



Blijf in Uw goede gebeden gedenken

DE HEER

ALBERT MONDELÉ

echtgenoot van

MEVROUW

ANNA VAN PAEPEGEM

geboren te Ninove, op 22 oktober 1901, en er tragisch, doch zachtjes, in de Heer ontslapen op 28 september 1968, bijgestaan door de gebeden van de H. Kerk «in extremis».

De H. Schrift leert: een rechtvaardig man bewaart wijsheid in geest en mond, hij is niet afgunstig op hen die verdacht succesrijk zijn, en hij houdt zijn handen zuiver, in handel en wandel. Taai als een palm, krachtig als een ceder, teer als een lillie bloeit hij open. Om zijn geloof en zachtmoedigheid kiest de Heer hem, uit honderd anderen, voor Zich. Om zijn trouw en voorzichtigheid stelt Hij hem aan over een gezin dat ook het Zijne is, en geeft hem weelde in het hart. En vreugde, om het goed dat groeit, en omdat hij daaraan meewerken mocht.

De rechtvaardige is geliefd bij God en bij de mensen. Zijn nagedachtenis is in zegening.

Zo zegt de H. Schrift. Van de rechtvaardige. Van onze diep betreurde afgestorvene die op zo tragische wijze ons verliet.

Toen de Heer kwam, waarschijnlijk in de 2de nachtwake, vond Hij hem de lenden omgord, en de lamp brandde. Hij was welgekomen. Het uur was er. Zijn hart zou de weg wel vinden om verder te zorgen voor zijn dierbare levensgezellin, zijn lieve kinderen en kleinkinderen. En de trouwe familie, waar het steeds zo goed was te zijn, de goede burenen, de vele vrienden en bekenden: dat komt in orde. Hij vergeet hen niet, zij zullen hem niet vergeten.

Zo ging hij ons voor, naar de éne, ontelbare, hemelse familie. Treed binnen, goede en trouwe dienaar, in de vreugde van Uw Heer.

Heer Jezus, wees barmhartig.



De familiën MONDELÉ
VAN PAEPEGEM
EVENS

ASSELMAN
*zijn U dankbaar om Uw gebeden
en blijken van medeleven.*

druk de mont — ninove