

Het is een heilzaam en vroom gedacht te bidden voor de overledenen.



BID VOOR DE ZIEL

van MIJNHEER

URBAIN MONS

echtgenoot van Mevrouw

Oda Foubert

geboren te St Lievens-Esse de 21 maart 1903 en
overleden te Overboelare de 12 januari 1964.
Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Bij elk sterfbed krijgen we een heilzame les te overwegen : - het leven op aarde is kort en kan slechts aanzien worden als een doorgang en de voorbereiding op de eeuwigheid. Het komt er dus op aan te leven zoals we zouden willen sterven ; en dit kan alleen in het stipt onderhouden der geboden van God en van zijn h. Kerk.

De laatste jaren van de duurzame overledene zijn jaren geweest van ziekte en beproeving, doch die jaren zijn een tijd geweest om zich te bezinnen, om de nietigheid van het leven in te zien en zich voor te bereiden op de ontmoeting met God.

Duurbare echtgenote, met de grootste toewijding hebt ge u steeds gebogen over de kwellingen van uw echtgenoot, hij vond in u een engelbewaarder en, dat wist hij, moge O. L. H. u nu overvloedig zegenen voor uw onverdroten zorgen.

Verleen, smeken we, almachtige God, dat de ziel van uw dienaar Urbain, die heden van deze wereld

is gescheiden door deze offerande gezuiverd en bevrijd van zonden, kwijschelding en tevens de eeuwige rust moge verwerven. Door Christus onze Heer.

Vaartwel, beminde echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familie, hebt dank voor uw zorgen en weigert mij nu niet het enige wat me nog helpen kan : een vroom gebed.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

300 d. afl.)



De familiën

MONS, FOUBERT,
DE SMET en SPELDOORN,

danken zeer hartelijk voor
uw christelijke deelneming.

Drukk. De Vos, koster, Overboelare