



Gedenk in uw gebed en offer :

MEVROUW

Hortense MONSAERT

Echtgenote van de Heer

Albert VAN DEN DRIESSCHE.

Ze werd geboren te Borsbeke op 4 februari 1923 en is na een kortstondige ziekte overleden te Zottegem op 18 oktober 1983, gesterkt door het H. Sakrament der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Veel te vroeg is onze geliefde echtgenote, moeder en grootmoeder gestorven. Wij treuren allen om dit plotse heengaan van moeder die er nog zo nodig was om ons te helpen en te steunen. Hortense was immers een voorbeeld van trouwe echtgenote, toegewijde moeder en grootmoeder. Altijd welgezind en bereid om iedereen te helpen en te steunen.

Ze heeft haar beste krachten ingezet om thuis zieke mensen te helpen en te troosten.

Hortense was een echt-gelovige vrouw, ze vond steun en sterkte in het gebed en de rozenkrans. Wij vragen de Heer dat Hij haar nu mag belonen in de Hemel voor haar schoon en verdienstelijk leven.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, dank U allen om het stille en ware levensgeluk dat we samen mochten beleven. Dank U voor uw troost in moeilijke dagen.

Vergeet me niet in uw regelmatig gebed en schone herinneringen.

God zegene en beware U, al mijn geliefden, familieleden en vrienden.

O. L. Vrouw van de rozenkrans, sta ons bij in onze nood.

Albert VAN DEN DRIESSCHE

Walter en Leen VAN DEN DRIESSCHE - WIJ-
NENDAELE en kinderen Dirk en Kris

De families MONSAERT, VAN DEN DRIES-
SCHE, DE JAEGHER en VAN DEN BERGHE

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.

Drukk. De Toren, Peperstr. Herzele - 053/622535.
Begr. E. Den Tandt, Herzele. 053/62 25 47