



Vroom aandenken aan

Mevrouw

MARIA MONSEUR

weduwe van

de Heer Oscar TREUTTENS

geboren te Onkerzele op 11 februari 1897
en godvruchtig overleden in het Rustoord
te Herdersem op 8 juni 1983,
gesterkt door het H. Oliesel.

.....

God, wij danken U
voor het leven van haar
die ons zo dierbaar zijnde
nu uit ons bestaan is heengegaan.

Wij danken U,
omdat Gij ons leven hebt verrijkt
door haar aanwezigheid
en wij van haar mochten houden,
zoals zij was.

Neem haar op, Heer in uw liefde
en dat zij bij U
het geluk moge vinden zonder einde.

Uw gebed was een steun voor de overledene
en uw oprechte deelneming een ware troost
voor ons.

Daarvoor danken U :

De families MONSEUR, TREUTTENS,
LAUWAERT en MATHYS.

Rouwleiding Oud Huis De Swaef.
Druk. Schepens.