

Zalig de vreedzamen, want zij zullen kinderen  
Gods worden genoemd. (Mat. V - 9)

†

## BID VOOR DE ZIEL

van

### Mevrouw IDA MONTÉ

weduwe van

#### Mijnheer Francies Wulleputte,

geboren te Mater, de 9 November 1867, en er god-  
vruchtig overleden, de 26 Augustus 1951.  
*bediend met de HH. Sakramenten der zieken.*

Lid van den Bond van het H. Hart  
en de Confrerie van de H. Amelberga.

---

Zelfs de sterkste moet buigen voor de dood.

Gelukkig zij, die steeds vastgehouden hebben aan  
hun geloof, die gebouwd hebben op vaste hoop, die  
er naar gestreefd hebben om in de liefde Gods beves-  
tigd te blijven.

De duurzame overledene was de sterke vrouw die  
de levenstaak en beproevingen onverstoord en blijmoed-  
dig heeft gedragen. - Ze was een goede huismoeder,  
een vreugde voor haar geburen, een vurige kristene  
van de parochie.

Vaartwel, beminde Kinderen, Kleinkinderen en  
Vrienden, ik ga henen, maar mijn hart blijft bij U.  
Hebt dank om uwe genegenheid en uwe liefde; Gij  
vooral die als een engel van goedheid mijn ouden dag  
hebt verblijdt. God lone het U!

*H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300 d. afl.)*

DAT ZIJ RUSTE IN VREDE.

Mijnheer en Mevrouw Maurice D'HONDT-WUL-  
LEPUTTE, kinderen en kleinkind;

Mejuffer Maria WULLEPUTTE;

De familiën WULLEPUTTE, MONTÉ,  
DE MULDER en WEYTS.

**BEDANKEN** van harte voor de blijken  
van christelijke en innige deelneming  
hun betoond.

---

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers