

Ik ben de Verrijzenis en het leven.



BID VOOR DE ZIELERUST
van De Heer

Florent Adolf MOONEN

Echtgenoot van

Mevrouw Cesarine VAN DAMME

geboren te Lebbeke de 5 augustus 1893

en overleden te Dendermonde

de 27 december 1972

gesterkt door de Genademiddelen

van onze Moeder de H. Kerk

Oud-Strijder 1914-1918

Vereerd met verscheidene militaire
eretekens.

Heer,

bij het heengaan van onze dierbare
overledene uit dit aardse leven, willen
wij, met eerbied en genegenheid, onze
dank uitspreken voor alles wat hij in
ons leven betekend heeft. De zorg en de
toewijding voor zijn gezin moge als een
lichtend voorbeeld blijven voortleven
in zijn kinderen en kleinkinderen.

Heer,

sinds het plotselings heengaan van zijn
zoon heeft hij, trots zijn innerlijk lijden,

eenieder moed en sterkte ingesproken en
zelf zwaar getekend deze beproeving ge-
dragen.

Geliefde echtgenote, kinderen en
kleinkinderen, niemand verlaat graag
de zijnen met wie hij lief en leed heeft
gedeeld. Maar onderworpen aan Gods
heilige Wil, is de scheiding slechts kort-
stondig. Dankbaar om uw liefde en zor-
gen zal ik met u verbonden blijven in
vertroostend gebed.

Goede familie en vrienden, gunt mij
in vrome herdenking de daadwerkelijke
steun van uw vriendschappelijk gebed.

O.L.Vrouw van Lebbeke, bid voor ons.

De families MOONEN,
VAN DAMME,
DAUWE,
VAN NEYGHEM,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming
in hun rouw.

Drukkerij Pisane, Lebbeke.