

Wat zijn ze gelukkig, Maria, die Uw Naam liefhebben. Zij hebben niets te vrezen in het stervensuur.

†

Vroom aandenken aan

Mejuffer

Germaine M O O R

geboren te Ellezelles op 28 augustus 1910 en zacht in de Heer ontslapen in de St.-Franciscuskliniek te Brakel op 20 juli 1978, voorzien van de HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Ieder mens draagt op zijn tijd zijn kruis, maar deze stille vrouw droeg haar kruis van in haar jonge jaren tot in haar laatste levensdagen.

Zij zocht haar kracht in het gebed en in de dagelijkse eucharistieviering; gans haar leven was in alle stilte aan de Kerk en aan O.-L.-Heer gewijd. O.-L.-Vrouw heeft haar als een van haar trouwste en eenvoudige kinderen bevonden; op haar stelde zij haar hoop en haar vertrouwen.

Zij was gemoedelijk in de omgang en dankbaar voor degenen die haar een dienst bewezen.

Het woord van Jezus moge op haar toegepast worden : « Kom dan, goede en getrouwe dienaressen en treedt binnen in de vreugde van de Heer ».

Beste familieleden, zusters en personeelsleden van « Najaarszon », bidt voor mijn zielerust en moge God U belonen voor al het goede dat gij voor mij hebt gedaan.

O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans, bid voor haar.

De families MOOR, BERTOUIL,

DE CUBBER,

danken U oprecht voor uw blijken van kristelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel