

Wij hebben Hem bemind gedurende zijn leven;
wezen wij Hem indachtig na zijnen dood.



EID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Alois-Isidoor MOORTGAT

WEDUWENAAR VAN MEVROUW
MARIA VAN NUFFEL

geboren te Wieze, den 21 Juni 1874 en aldaar god-
vruchtig overleden den 16 December 1946.

Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden
Hij was lid der Confrerie van den Allerh. Salvator,
van het H. Hart en van den Bond van het H. Hart.

Los van de wereld, zocht hij slechts schatten die in
eewigheid niet roesten, en vijand van alle aardsch
vertoon, gebruikte hij zijn tijd in rusteloos werk en
vroom gebed.

O! Hoe schoon is het een ziel aan te treffen, altijd
in een volmaakte eenstemmigheid, in de vertroosting-
gen gelijk in de beproevingen, altijd tevreden als maar
Gods wil geschiedt. H. Franc. v. Sales.

Hij was een man van eer en plicht, eenieder ten
voorbeelde: rotsvast christen overtuiging doorstraal-
de gansch zijn levenswandel. Onverpoost arbeidde
hij voor het geluk der zijnen en met reden mag hij
zeggen: « Ik heb den goeden strijd gestreden, mijn
loopbaan voleind, het geloof bewaard; daarom wacht
mij de kroon der eeuwige gerechtigheid. »

Duurbare kinderen en kleinkinderen, nu zijt gij diep
beproefd, maar ik zal U en Moeder wederzien en uw
hart zal zich verblijden en niemand zal U uw blijd-
schap ontnemen. Beminde Bloedverwanten bidt voor
mij en gij vooral, mijn Broeder, priester des Heeren,
gedenkt U mijner, op het Altaar.

Hetgeen gij van mij geleerd en ontvangen, gehoord
en in mij gezien hebt, doet het na, en de God van
Vrede zal in u zijn.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

R. I. P.

Drukk. Bosman-De Wolf, Lebbecke H. K.

Innig ontroerd door de blijken van
christelijke deelheming bij het afsterven van
onze teergeliefde Vader, Schoonvader,
Grootvader, Oom, Kozijn en Bloedverwant
bieden U onzen oprechten dank.

De familien Moortgat, Van Nuffel,
Van Langenhove en Van der Jeugde.