

Christus is uw leven, en wanneer Hij verschijnt,
zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid !
(Coloss. III, 4)

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Henri - Omer MOORTGAT

*Verermerkt met de gouden medaille der Orde
van Leopold II*

*Erekruis der gedeporteerden
Mutualistische erkentelijkheidsmedaille
Lid van de bond van bet H. Hart*

echtgenoot van Mevrouw

Margaretha DE VAERE

geboren te St.-Gillis (Dendermonde) op 19 juli
1887 en godvruchtig in de Heer ontslapen de
15^e van de rozenkransmaand 1966, gesterkt door
de HH. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke
Zegen.

Een schoon mens is van ons heengegaan. Na
een langdurige en pijnlijke ziekte is deze goede
echtgenoot en vader naar zijn Heer teruggekeerd.
Hij had een fijnbesnaarde ziel, die openstond voor
al wat schoon, goed, waar en heilig was. Opge-
groeid in een door en door kristelijke familie,
leerde hij van jongsaf God liefhebben en dienen.
Deze waardevolle gaven uit zijn jeugd zouden
steeds de richting van zijn later leven bepalen.
Plichtbewust heeft hij altijd gezorgd voor het
welzijn van zijn gezin, trouw aan het stipt ver-
vullen van zijn godsdienstige plichten. Hij heeft
zeker de beproeving gekend en kon in 't ver-
borggen lijden onder aangedaan leed. O. L. Heer

heeft zijn schone ziel met het lijden bezocht en
uitgezuiverd. De zware beproevingen van de
laatste weken hebben hem helemaal onthecht van
deze wereld en deden hem als het ware reeds
leven in de sfeer van God. Op hem zijn Sint
Paulus' woorden toe te passen: ik vul voor een
deel aan wat aan de kwellingen van de Christus
in mijn vlees ontbreekt, ten bate van zijn Lichaam,
dat de Kerk is. Met bewonderenswaardige over-
gave heeft hij gebeden en geleden en zich klaar
gemaakt voor de grote ontmoeting met de Heer.

« Ik beschouw alles als verlies, vergeleken bij
de alles overtreffende kennis van Christus Jezus,
mijn Heer. Om Zijnentwil heb ik dat alles prijs-
gegeven. » (Filipp. III, 8)

Moge Christus, de Heer, zijn trouwe dienaar
binnenleiden in het eeuwige licht.

Duurbare echtgenote, liefste dochter en beste
Julia, dank om uw ongemeten toewijding tijdens
mijn ziekte. Moge de Heer er u om zegenen. Blijft
eensgezind bij elkander en bidt voor mij. Wij
weten dat voor hen, die God trouw dienen, eens
de dag zal aanbreken van het eeuwig wederzien.

Beste vrienden en kennissen, betuigt uw vriend-
schap door een vurig gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! (300 d. afl.)

O. L. Vrouw van de Rozenkrans, bid voor mij.

Mevrouw Henri Omer MOORTGAT, geboren
Margaretha DE VAERE ;
Juffrouw Amandine MOORTGAT ;
Juffrouw Julia GELEYN ;
en familie,

*danken U voor de blikken
van deelneming en gebeden.*

Begrafenissen Gebr. Vandenberghe, H. Hartplein,
St.-Amandsberg - Tel. 28.13.84 - 28.23.10