

«Zalig zij die in de Heer sterven;
van nu af aan,
Ja, waarlijk zegt de Geest,
laat hen uitrusten van hun moeiten,
want hun werken vergezellen hen»
(Openbaring 14. 15)

†

BID VOOR DE ZIELERUST
van Mevrouw

ANNA MOREAU

weduwe van de Heer

David DENHAERYNCK

geboren te Maarke-Kerkem, op 4 november 1903 en
godvruchtig overleden te Ronse, op 30 januari 1986,
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

In alle eenvoud heeft deze moeder een mooie ouderdom bereikt. Wij, haar familieleden en vrienden, zien terug op het leven van een werkzame en gelovige vrouw. Ze hield van haar omgeving: van de mensen, van de natuur, van de gewone dingen van elke dag.

Zij had maar één bekommernis: het welzijn van allen die haar dierbaar waren, helpen waar ze kon en lief en leed delen met hen.

In dit geluk dat zij zelf -met de hulp van haar echtgenoot en kinderen- had opgebouwd, is zij stil van ons heengegaan. Er was wel de schaduw van de laatste jaren: de terugkerende ziekte, de stap naar het bejaardentehuis: als een signaal van de broosheid van dit leven.

Anna wist dat zij alles had gedaan wat moest. Tvredden en met een glimlach in het hart kon zij gerust naar God toegaan. Dit is geen vaarwel.

Voor haar geliefde familieleden, voor haar huisgenoten van St. Leonardus, voor allen die haar met liefde en zorg nabij bleven rijst haar leven als een steun en troost en geeft het zekerheid op een eeuwig weerzlen.

Wij vergeten haar niet in onze gebeden.

Rouwleiding DEVOS, Tel. 21.37.40

Heer en Mevrouw Julien DE WAELE-DENHAERYNCK,
Heer en Mevrouw Marcel DENHAERYNCK-WILLEMS en zoon,
De families MOREAU, DELANGHE, DENHAERYNCK en
DENHAENE,

danken U voor de blijken van innige deelname.