



Laten wij samen de Heer dank betuigen voor het schone leven van

**ZUSTER XAVERIA**  
(Mejuffrouw Anna MOREAU)

van de Zusters van Sint Franciscus van Opbrakel.

Geboren te Idegem op 28 januari 1896, wijdde zij zich aan de Heer toe door de kloostergeloften op 28 september 1922 en ging naar het Vaderhuis terug te Opbrakel op 28 juli 1983, gesterkt door het Sakrament van de zieken.

---

Ik ben de Verrijzenis en het Leven, al wie in Mij leeft en gelooft zal in eeuwigheid niet sterven. (Joh. XI)

Vanaf haar profesdag tot haar sterfdag is een lange weg in jaren. Wij zijn de Heer dankbaar om haar rijkgevuuld leven.

Zuster Xaveria was een kloosterzuster van de oude generatie die altijd zichzelf gebleven is zonder problemen. Zij heeft zichzelf een levensprogramma opgesteld dat zij al die jaren trouw heeft nageleefd : bidden, werken en met weinig tevreden zijn.

Zij heeft velen onderricht, hen de wegen van waarheid en wijsheid getoond door haar voorbeeld en zij deed dat met volle toewijding, met de gekende en geprezen bekwaamheid die de Heer haar verleend had. Zij was een stille en harde werkster die zichzelf kon vergeten om zich in dienst van anderen te stellen. Wij kunnen er niet aan twifelen : zij heeft van haar leven een aanhoudend gebed gemaakt.

Dierbare Oversten, medezusters en familie, ik dank U allen voor uw genegenheid en vriendschap. Uw gebeden zijn nu een bijzondere hulp, opdat de Heer mijn menselijke tekorten vergeve en mij opneme in de rust van zijn barmhartige Vaderlijke.

Jezus, zachtmoedig en ootmoedig van hart, maak ons hart gelijk aan het Uwe.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel