

†

De families MOREELS

VAN DER STICHELEN

PIETERAERENS

VAN CLEEMPUTTE

zijn dankbaar

om de blijken van oprecht meelevens

bij het overlijden van

DE HEER

**Adolf, Joseph Albert MOREELS**

echtgenoot van mevrouw

**Magdalena, Zoë VAN DER STICHELEN**

geboren te St-Maria-Oudenhove op 16 maart 1916  
en in familiekring overleden te Erwetegem op  
14 mei 1992, gezalfd met de H. Olie.

Oudstrijder 1940-1945.

- De felste valt aleer hij 't weet  
de mate die hem 't leven meet  
weet niemand van te voren.

- God geeft de tijd bij dag en jaar  
ach neen bij kleine tikjes maar  
en 't laatste tikje komt, aleer  
men peinst of weet... helaas te zeer !

- De wijzer wijst elk uur of tijd  
maar de uur niet dat ge schuldig zijt  
te sterven ! Zij dus voorbereid :  
de wijzer wijst naar de eeuwigheid.

G. Gezelle.

Moegestreden is hij heengegaan.

Niets siert een mens meer dan een moedig en  
werkzaam leven, dan de voortdurende zorg voor  
eigen volk en voor de andere bijna zonder aan  
zichzelf te denken tenzij dan weer terwille van  
hen van wie men houdt.

Steeds zal hij voortleven in onze gedachten en  
gebeden.

---

Druk. W. Leenaert - Erwetegem - ☎ 091 / 60 38 58  
Begrav. Van Vijle en Zoon - Zottegem - ☎ 60 11 15