

Wij droomden van uw terugkeer, vader, maar
God plande ons weerzien in een beter land!

†

BID VOOR DE ZIEL
van de Heer

Aloïs MOREELS

echtgenoot van *Mevrouw Juliette DE SMET*

geboren te Elene op 16 april 1905 en vroom
overleden te Zottegem op 17 januari 1975, ge-
sterkt door het H. Sacrament van de zieken en
de Pauselijke Zegen.

De mens is als gras, heel zijn glorie als de
bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem
verwelkt, als er Gods adem op blaast.

Een goed mens is van ons heengegaan. Zoals
trekvogels, bij de nakende koude, warmere stre-
ken opzoeken, zo ook heeft de betreurde overle-
dene dit aardse leven bij het winterweder verlaten
en heeft zijn ziel een betere verblijfplaats
gekozen. Al kwam het nieuws van zijn heengaan
niet onverwachts, toch is het een wenk
van de goddelijke Meester tot zijn trouwe
dienaar.

De Heer had hem gegeven een zacht karakter
en een fijngevoelig hart dat het goede en het
schone waardeerde en begrip vertoonde voor
het leed en de kommer van anderen.

Zijn geloof was eenvoudig, zijn vroomheid zonder
vertoon, zijn werkwijze onvermoeibaar en
zijn vriendschap ongeveinsd. Hij bezat een spontane
blijheid waarmee hij over iedere persoonlijke
beproeving en ziekte kon heenstappen, zodat
het kruid der verbittering in hem geen wortel
schieten kon.

Mijn duurzame kinderen en kleinkinderen, wat
ik voor u deed, bij dag en bij nacht, daarvoor
vraag ik geen vergelding, maar laat mij toch
dit op uw hart drukken: draag zorg voor moeder,
bemint elkander en bidt voor mij.

En gij mijn trouwe liefdevolle echtgenote, ik
dank u om uw onverstoerbare goedheid en liefde,
en weet dat ik met mijn laatste handdruk
u opnieuw alles schenken wou waarmee ik uw
leven heb verblijd. Wat wij samen deden voor
onze kinderen, doe gij het voort en weet dat
ik naast u sta.

Familieleden en vrienden, vaart allen wel en tot
weerziens in de eeuwigheid.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mevrouw Maria, Juliette DE SMET,
Heer en Mevrouw René CANSSE-MOREELS
kinderen en kleinkinderen.

Heer en Mevrouw Julien MOREELS-NECKEBROEK
en kinderen,

Heer en Mevrouw Georges MOREELS-VAN
LIEDEKERKE en kinderen,

De families MOREELS, CIERKENS, DE SMET,
MAGHERMAN,

danken U voor uw blijken van deelneming
in rouw en gebeden.

Begrafenisonderneming R. De Pauw-Moreels
9630 Munkzwalm-Beerlegem - Tel. (055) 49 90 12