

Heer, geef hem de eeuwige rust, en dat het eeuwige licht hem verschijne.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

EUGEN MOREELS

echtgenoot van Mevrouw

Octavie HAEGEMAN

geboren te St Maria-Oudenhove, de 16 november 1886 en er schiekelijk overleden de 21 november 1956, gezalfd met de H. Olie.
Oud-strijder 1914-18.

Een haastige dood leert de mensen kennen wat ze op aarde zijn.... Waakt, want gij weet niet op welk uur uw Heer zal komen....

Ons huis en ons hart is vol droefheid bij het plotseling heengaan van onze geliefde echtgenoot en vader. Alleen de zijnen weten hoe onherstelbaar zijn afsterven is. Wij hebben zijn ogen die vol zorg gewaakt hebben over zijn gezin, met eerbied gesloten; wij hebben zijn handen, die rusteloos gewerkt hebben voor het geluk der zijnen, met achting gevouwen.

God weet hoe Hij het schikt, wat aan ieder van ons nuttig is en waarom Hij aan ons allen 'n verschillend einde heeft gesteld. (H. Basilius)

Bemide Echtgenote, niemand had het kunnen denken dat ons afscheid zo onverwacht zou geschieden. Smart vervult uw hart, wend U niet tot de mensen, maar bid tot God, de goede Vader, Hij draagt zorg voor ons.

Bemide Kinderen, Kleinkinderen en Familieleden, ik begrijp uw verdriet, doch niet uw tranen of bloemen kunnen mij helpen, maar enkel uw gebeden.

Gedenkt mij in uw dagelijkse gebeden en in de H. Mis.

Barmhartige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust.
De 4 Akten. 12j. aflaat

Uitg. B. Vanderzwalmen, kosteer, M.-Oud.

De familiën MOREELS, HAEGEMAN, DIERAERT, VAN DEN ABEELE

zeer gevoelig voor de blijken van kristelijke deelneming
betoond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene

DANKEN U.