

« Heer, geef hem eeuwig leven bij U. »

†

IN DANKBARE HERINNERING
AAN DE HEER

FRANS MOREELS

echtgenoot van Mevrouw
GHISLAINE MEERT

geboren te Landskouter op 6 november 1914 en
godvruchtig overleden te Gent op 8 januari 1976,
gesterkt door de H. H. Sakramenten der zieken.

OUDSTRIJDER-KRIJGSGEVANGENE 1940-1945
WEERSTANDER 1940-1945
1^e INSTALLATEUR R. T. T.

De schoonheid en rijkdom van het leven ligt in
het eenvoudige en met een goed hart zijn plicht
te doen.

De dood die onverwachts en steeds te vroeg
bressen slaat in ons geluk, is niet alleen het
onafwendbaar lot voor alle mensen, maar tevens
een bestendige en steeds hernieuwde uitnodiging
opdat wij hier goed zouden leven, om steeds
bereid te zijn om voor de Heer te verschijnen
en om ons leven verdienstelijk te maken.

Niet degenen die hier op aarde veel schatten
hebben verzameld, niet degenen die hier macht
en eer hebben genoten in de ogen der mensen,
maar zij die stil, eerlijk en goed hebben geleefd,
zij zullen genade vinden in de ogen van God.

De Heer moge hem genadig zijn en hem de
eeuwige vrede schenken.

Dierbare echtgenote, kinderen en petekind, ik
dank U voor uw zorgende genegenheid.

Mevrouw Frans MOREELS - MEERT
De Heer en Mevrouw
Ferdinand MOREELS - STEYAERT
en zoon Christian

gevoelig voor uw blijk van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank

Rouwonderneming De Meyer-Leeman, Melle
Drukk. Fauconnier Bottelare