

Gegroet, o Kruis, mijn enige hoop.



BID VOOR † DE ZIEL
van Mijnheer

Jan-Baptist MOREELS

echtgenoot van Mevrouw
Renilde PIETERAERENS

Geboren te St. Maria-Oudenhove, de
25 April 1881, en er schielijk overleden, de
29 Maart 1953.

Gezalfd met de H. Olie in extremis.

Niet de schielijke dood moet men vrezen, maar
de dood die en schielijk en onvoorbereid is.

[H. Gregorius]

Waakt, want gij weet niet op wat uur uw Heer
zal komen. Weet wel, dat de huisvader, indien
hij wist op welk uur de dief moest komen, hij
zeker zou waken en hem niet zou laten binnen-
breken in zijn huis. Houdt U dus ook allen ge-
reed, want de zoon des mensen zal komen op
het uur wanneer gij er minst aan denkt.

[H. Matth. XXIV, 42-44]

Gij zijt mijn vreugde en mijn kroon, mijn wel-
beminden, blijft standvastig in de Heer. Bekom-
mert U in niets; maar laat in alles, door bidden
en smeken, met dankzegging uw begeerten bij
God bekend worden; en de vrede Gods die alle
begrip te boven gaat, beware uw hart en uw ver-
stand in Jezus-Christus. [Phil. IV, 1, 6, en 7]

Mijn duurzame echtgenote en kinderen, hoe
gaarne had ik, ondanks mijn krankheden, nog ve-
le jaren voor u gewerkt en gezorgd; doch de Heer
heeft er anders over beschikt—dat zijn naam ge-
zegend zij! Eén ding vraag ik u, dat gij mij in-
dachtig blijft in het wekelijks misoffer en in het
dagelijks gebed. Vaarwel en tot in de Hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

De 4 akten. 12 j. afl.

300 d. afl.



De familiën MOREELS, PIETERAE-
RENS, DIERAERT en DE VUYST;

danken U voor uw blijken van
christelijke deelneming.

Uitg. J. Eeckhout, St. Maria-Oudenhove