

"Ik ben de Verrijzenis en het Leven", Joh. 11,25



VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Liliane, Nicole, Rita MOREELS

echtgenote van de Heer
ROBERT MOTTE

geboren te St.-Goriks-Oudenhove op 4 augustus 1944 en godvruchtig in de Heer ontslapen in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem op 12 oktober 1991, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft Nicole deze aardse en vergankelijke wereld verlaten om over te gaan naar een hemels en eeuwig leven. Stilletjes zonder veel mensen te storen is ze van ons heengegaan.

De overledene komt uit een groot gezin, dertien kinderen, zij was de oudste en heeft samen met moeder voor de kleinsten gezorgd.

Het grootste deel van haar leven heeft ze doorgebracht in de Ruggebeekstraat, vroeger de Kappellestraat. Zij was er gelukkig met haar man, haar twee kinderen en haar twee kleinkinderen. Zij verwachtte nog zoveel van het leven. Bij het begin van dit jaar liet niets vermoeden dat ze het einde ervan niet meer zou halen. Een vijftal maanden geleden werd ze opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie. Het verwachte herstel kwam niet. Integendeel, het ging steeds moeilijker om te eten en haar krachten namen steeds maar af. Ze voelde het goed, want zelf zegde ze het feest van Allerheiligen niet meer te zullen halen. Haar woorden werden bewaarheid.

Velen zullen haar missen, niet alleen haar familie maar ook haar vele kennissen, vooral ook de ouderen van de Ruggebeekstraat die alleen zaten. Nicole was immers de eerste hulp. Regelmatig liep ze eens binnen en was steeds bereid om een of andere boodschap te doen. Het was iemand met een goed hart. Iemand die probeerde om vanuit haar geloof goed te zijn voor haar gezin en voor zovelen. Geen mens van veel woorden maar iemand die met de haar gegeven mogelijkheden haar plicht deed.

Lieve echtgenoot en kinderen, gij weet hoeveel ik van u hield. Het heeft veel pijn gedaan om u los te laten. Dank voor alles wat u voor mij betekende en voor alles wat u voor mij deed de laatste maanden en vooral de laatste weken. Zorgt verder goed voor elkaar.

Mijn lieve kleinkinderen, wellicht zult gij u later niet veel herinneren van mij. Ik had u zo graag zien opgroeien en u van mijn liefde meegedeeld. Vanuit de hemel zal ik over u waken.

Aan allen die een plaats in mijn hart hadden zeg ik tot weerziens in de hemel. Laat ons verbonden blijven door het gebed.

Heilige Maria, moeder Gods,
bid voor ons arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Namis : zaterdag 9 november om 8.30 uur.

De Heer Robert MOTTE,
kinderen en kleinkinderen.

De families MOREELS, DE REGHEL,
MOTTE en CARLIER,

danken U voor de blijken van deelneming.

Drukk. De Clercq-De Meyer, Zottegem (S.M.O.)
Begr. - Crem. b.v.b.a. Raoul, Brakel - 055/422449