

†

Dankbare herinnering aan

mevrouw

Maria MOREELS

Weduwe van de heer

Marcel VAN DER LINDEN

Geboren te Nederbrakel op
15 april 1917 en overleden in het
A. Z. Zusters van Barmhartigheid
te Ronse op 16 juli 2003.

De familie is u erkentelijk
voor uw medeleven.

Na een pijnlijke lijdensweg van
thuiskomen en terug in het ziekenhuis,
heeft de grootste "vijand" van de mensheid
toch toegeslagen : "de dood" om je van
leed en last te verlossen.

Eenvoudig, zoals je hebt geleefd, heb je
afscheid genomen in alle stilte van al je
dierbaren. Je heengaan doet ons pijn, maar
toch komen op dit moment woorden
en gedachten van dankbaarheid bij ons
binnen.

Lieve ma wij danken je voor het voorbeeld
van verdraagzaamheid en moed in het leven
hoe moeilijk het soms ook was.

Dank goede kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en familieleden voor de
goede zorgen en bezoekjes die je mij hebt
gegeven in mijn laatste levensjaren.

Ik ben verlost van alle leed en pijn,
hou mij altijd in jullie gedachten.



*Als ik ooit doodga,
verstik me dan niet in je tranen,
maar schep een herinnering
aan mijn lach
niet op mijn graf,
maar daar waar ik gelukkig was.*