

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA-CELINA MOREELS

Weduwe van Mijnheer

THEOPHIEL PIEYNS

geboren te St.-Goriks-Oudenhove op 2 februari 1871
en godvruchtig overleden te Nederbrakel,
op 24 oktober 1957.

Gesterkt door de h. sacramenten der stervenden.

Het gewichtigste in dit leven is te sterven in vrede met God. Kostbaar in Gods aanschijn is de dood van de gelovigen; kostbaar ja, als het einde van de arbeid, als de voltooide overwinning, de deur van de hemel en het begin van de volmaakste veiligheid. H. Bern.

De dierbare afgestorvene was een brave huisvrouw, beminde haar echtgenoot, paste zorgvuldig haar huis op, gedroeg zich onberispelijk, kweet voorbeeldig haar plichten en schonk een kristelijke opvoeding aan haar kinderen. Het geloof regelde al haar werken.

Ik heb mijn hoop op U gesteld, o Heer, in uw handen beveil ik mijn ziel. Ps. 30

O Maria, als mijn ziel deze wereld verlaat, kom haar te gemoet en verwerf haar door uw voorspraak vergiffenis bij God en de eeuwige rust.

Beminde kinderen, familieleden, vrienden en eerwaarde zusters, hebt dank voor de trouwe liefde waarmede gij mij omringd hebt. God zal de mens loon naar werken geven. Wijs is hij dan die binst zijn leven is wat hij wil zijn in het uur van de dood. Ik stel mijn betrouwen op God omdat Hij een goede Vader is. Blijft kristelijk leven en bidt tot lafenis van de ziel uwer moeder.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

†

Uw gebed tot lafenis van de ziel van onze dierbare overledene en uw deelneming in onze droefheid hebben ons gevoelig getroost.

Wij danken U daarvoor van harte:

De familiën MOREELS, PIEYNS, DIERAERT
en VAN GROTENBRULLE.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470.