

Dankbare herinnering aan



DE HEER

Maurice MOREELS

weduwnaar van Mevrouw Juliette DEKENS

*Geboren te Oudenaarde op 8 september 1908
en godvruchtig overleden te
Oudenaarde op 10 januari 1992,
gesterkt door de HH. Sakramenten.*

De families,
MOREELS - LAMON en DEKENS - DE GROOTE,
danken U oprecht voor uw blijken van medeleven.

Namis op vrijdag 14 februari 1992 te 18.30u.

Maurice heeft, met de hulp van familie, sinds het overlijden van zijn dierbare echtgenote, zichzelf goed kunnen bereedderen in zijn eigen huisje in de Groenstraat. Hij leefde er alles mee wat zich afspeelde in de buurt. En zolang hij kon was hij steeds bereid een of ander klein karweitje op te knappen. Hij deed het graag. Als bekwaam stielman had hij zijn sporen verdiend. Meubelen maken, houtbewerking was een stuk van zijn leven. Vakbekwaamheid en zorg typeerden hem. Hij heeft flink gewerkt en mocht er fier op zijn. Zijn grootste zorg betrof zijn naastbestaanden. Van kinderen en kleinkinderen mocht hij veel vriendschap en genegenheid ondervinden. Hij heeft ook veel voor hen gewerkt. De dankbaarheid was wederkerig.

Het duurde wel even eer hij zich volledig kon aanpassen in het rustoord. Maar ook daar genoot hij al gauw van de vriendschap onder leeftijdsgenoten.

Eens met de kinderen en kleinkinderen samen zijn was voor hem telkens als een feest. Hij wist het te waarderen. Hij was dankbaar. Zijn grote bekommernis, en daar leefde hij voor, was : Blijf elkaar gelukkig maken, dan zul je zelf gelukkig kunnen zijn.

Dank aan allen voor uw steun, uw begrip, uw vriendschap en genegenheid. Laten wij elkaar gedanken in onze gebeden.

Begraf.-Fun. D'Hondt, Oudenaarde
Druk. G&H Service Center (G. De Naeyer), Oudenaarde