



Wie in Mij gelooft zal eeuwig leven. Joh.

DANKBAAR AANDENKEN AAN  
DE HEER

## **Raymond, Celestin MOREELS**

echtgenoot van Mevrouw Camilla VEKEMAN,

geboren te Sint-Maria-Oudenhove  
op 25 september 1912 en thuis overleden  
op 28 februari 1991.

Gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Een eenvoudig en minzaam man is van ons heengegaan. De ouders van Raymond woonden op de Elverenbergh, daar werd hij geboren. Zij waren met tien kinderen, zijn vader was seizoenarbeider, moeder werkte op de boerderij en maakte tussendoor handschoenen. Eens dat Raymond groot genoeg was kon hij mee naar Frankrijk. Jonge mensen hadden het in die tijd niet gemakkelijk.

Toen hij een tijdje gehuwd was kwam hij naar de Marebeekstraat wonen. Daar zou hij de rest van zijn leven doorbrengen. God schonk hem vier kinderen waarvan een stierf toen het zeven maanden oud was. Om in het onderhoud van zijn gezin te voorzien ging hij naar de koolmijnen, zoals zovelen van de streek. Vast werk maar zeer ongezonder.

De overledene was iemand die graag bij de mensen was. Hij was minzaam in zijn omgang en gediensstig. Voetbal, wielrennen en vissen waren zijn favoriete ontspanning.

Vierendertig jaar geleden kreeg hij een zwaar ongeluk met zijn moto. Hij hield er een zware handicap van over. Niettegenstaande dit bleef hij er de moed inhouden. Waar hij kon bleef hij dienst bewijzen, ook op de parochie. Twee jaar

geleden heeft Raymond zijn heup gebroken en toen begon de lijdensweg voorgoed. Ontelbare keren kwam hij naar huis en even vele keren werd hij weer opgenomen in het ziekenhuis.

Toen hij op zaterdag 23 februari naar huis kwam zal hij niet gedacht hebben dat het voor zo korte tijd was en dat de grote en definitieve reis voor de deur stond. De reis voor de ontmoeting met God. Wij geven Raymond nu in de handen van de verrezen Heer en bidden:

Heer Jezus,

vanuit zijn geloof en zijn mogelijkheden heeft Raymond u gediend.

Laat hem nu thuishkomen bij u waar alle lijden wordt weggenomen en waar alleen vreugde en eeuwig geluk hem te wachten staat. Amen.

Beste echtgenote, dank voor de vele jaren welke wij samen mochten doorbrengen in lief en leed. Het was soms hard, maar het was goed. Dank voor uw liefde en genegenheid.

Beste kinderen en kleinkinderen, ook van u wil ik afscheid nemen met een woordje van dank, voor de vele bezoeken, voor de liefde en vooral voor de hulp in de laatste twee jaar. Blijf goed voor moeder zorgen.

Beste familie en goede vrienden, het was goed, dank u, tot weerziens in de hemel. Bid allen voor mij:

Heilige Maria, moeder Gods,  
bid voor ons, arme zondaars,  
nu en in het uur van onze dood. Amen.

De families

MOREELS, VEKEMAN,  
PIETERAERENTS, VAN HOORDE,  
danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : zaterdag 23 maart 1991 om 8.30 uur.

Rouwleiding RAOUL bvba, Brakel  
Drukk. Hans Maginet, Ten Ede 117 - S.-M.-O.