

« Hoe ondoorgroendelijk zijn Uw plannen, hoe onnaspeurlijk Uw wegen, Heer. »



HEER, GEEF DE EEUWIGE RUST AAN DE  
ZIEL VAN DE HEER

## Willy MOREELS

echtgenoot van Mevrouw  
CHRISTIANE GEENENS

geboren te Zottegem, de 22 januari 1941, en door een smartelijk ongeval plots aan de liefde van de zijnen ontrukkt te Leuven, de 12 september 1971, bediend van het H. Olie-sel « in extremis ».

Dertig jaar ... is toch geen leeftijd om te sterven... Zo oordelen wij, wanneer wij ons wagen aan een discussie met Gods Voorzienigheid.

Alleen wanneer wij de Gekruisigde beziën, kunnen wij in deze situatie nog geloven in Gods liefde.

Willy was een eenvoudig, een moedig, opgeruimd christelijk man, die opging in zijn werk en er voldoening in vond. Naast wijs beleid bezat hij een onverstoerbare goedheid gepaard met echte dienstbaarheid voor de zijnen en voor allen die met hem samenwerkten en leefden. Hij voelde zich gelukkig anderen te kunnen helpen.

Zijn vroegtijdig heengaan in zulke tragische omstandigheden laat een pijnlijke leegte in zijn gezin, in zijn familie en bij zijn vele vrienden voor wie hij steeds een gulle lach en een bemoedigend woord over had.

Mijn goede vrouw, hard is het afscheid.

Wij hadden samen nog zoveel verwacht van het leven. Ik dank u voor uw toewijding en voor uw trouwe liefde. Bid opdat de Heer u steune en sterke in deze grote beproeving. Moge onze liefde verder gestalte krijgen in onze zoon.

Beste Joost, te vroeg moest ik van u weggaan. Stilaan zal het leven zich aan u ontvouwen. Het is een hele opgave. Denk aan uw vader en wees een steun voor uw moeder.

Duurbare grootmoeder, beste ouders, schoonouders, broeers, zusters en familie, ook gij zult mij missen. Onze genegenheid en samenhang bracht ons zoveel schone levensmomenten. Dank daarvoor. Ik bid dat u verder gelukkig moogt zijn. Bidt ook voor mij.

Mijn goede vrienden, ik was altijd graag bij u. Blijft met een groot vertrouwen geloven in het leven en in Hem die de Heer is van alle leven. Tot weerziens.

Moge hij voortleven in onze herinnering en dat hij ruste in vrede.



Mevrouw Willy Moreels, geboren Christiane  
Geenens, zijn echtgenote;  
Jongeheer Joost Moreels, zijn zoon;  
Heer en Mevrouw Etienne Moreels-De Vos,  
zijn ouders;

Mevrouw Raymond Moreels-Podevijn,  
zijn grootmoeder;  
Heer en Mevrouw Gustaaf Geenens-De Mesure,  
zijn schoonouders;  
De families Moreels, Geenens, De Vos en  
De Mesure,

danken U voor de gebeden en deelname  
in hun diepe rouw.

De Beiaard