

Die dag, toen de avond was gekomen,
sprak Jezus tot hen : « Laten wij
oversteken naar de andere oever ».
(Marcus 4,35)

†

Wij gedenken dankbaar en liefdevol

M E V R O U W

Marie-Louise MORES

weduwe van Valère ALLEGAERT

geboren te Ruien op 7 juli 1910
en overleden te Tiegem op 25 februari 1982
in diepe vrede met de Heer.

De eerste dag na Aswoensdag, de dag waarop
de priester ons tekent met de gewijde as en
woorden spreekt van diepe betekenis : « Gedenk,
o mens », is moeder naar de overkant gegaan.

Als een zachte graankorrel, die in de grond
valt om opnieuw te leven, zo zal zij worden
begraven in de schoot van moeder aarde. Zo is
het altijd geweest, zo zal het altijd zijn.

Mensen komen en mensen gaan als de eeuwige
wenteling van seizoenen. Geboren worden om te
sterven, sterven om opnieuw te leven. Zo is
het altijd geweest, zo zal het altijd zijn.

In de tuin is de oude berk verdwenen, de trouwe
wachter die hoog naar de hemel wees. Maar op
dezelfde plaats lopen nu de eerste krokussen uit
en dragen de bloesems van de komende lente.
Het leven gaat zijn gang.

Moeders sterven, maar de vruchten zijn geplant
als jonge loten aan de oude stam.

Moeders sterven, maar zij maken de aarde klaar
voor een nieuwe zomer.

Dat is onze moeder, ons moeke, schoon en edel
als een beeld, glimlachend voor het raam, met
een zachte stem die zegt : « Kom binnen ! » ...
een lieve vrouw met grijze haren en sprankelende
ogen, wandelend over het groene gras : « Hoe was
dat liedje ook alweer ? ».

Een hand een zoen een droombeeld

« Raak mij niet meer aan, ik ben aan de overkant ».
En op het graf staat een kruis.

Dat grote kruis, dat jaren geleden vader en
moeder van mekaar heeft losgesneden, is nu de
stam geworden van een nieuwe levensboom.

Maar tussen het kruis en de levensboom stond
een reddende engel, die 35 jaar lang moeders
trouwe levensgezellin is geweest.

Dit geheim is groot en geen mens kan er de
diepte van meten. Alleen Hij die heeft gezegd :
« Ik heb u geschreven in de palm van Mijn hand ».

Elza VERHOEST, haar levensgezellin,

Herman en Marie-José ALLEGAERT - DELPUTTE

Peter, Steven en Lieven,

Jozef en Mia BEYAERT - ALLEGAERT

Klaus, Frank en Krista,

Johan ALLEGAERT,

medepastoor St.-Antonius-Oostende,

Dries en Rita ALLEGAERT - PICAVET

Kristof, Katrien en Stefaan,

Freimut en Lut BEVER - ALLEGAERT

Ulrike en Katleen,

Pol en Lieve WANNYN - ALLEGAERT

Joachim, Rebecca en Jonathan,

haar kinderen en kleinkinderen,

danken u voor uw gebed en medeleven.