

De dood is het einde van de arbeid, de beloning
onzer beproevingen, de kroon van ons strijden.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

ALBERT MORNIE

echtgenoot van Mevrouw
Maria VAN DEN BERGHE,

geboren te St.-Maria-Lierde de 14 november 1903
en godvruchtig overleden te Gent
de 19 december 1980,

voorzien van de H.H. Sakramenten.

Het geheim des doods leert ons wat
wij zijn in dit leven. Nav.

Hij was een man van geloof, een
trouwe echtgenoot en goede vader, die
leefde voor God en zijn huisgezin. De
Heer ziet met liefde neer op de oot-
moedige mens.

De Heer beproefde hem : pijnen en
krankheden gevolg van zijn zware ar-
beid in de mijnen, overvielen hem ;
doch als kristen, putte hij moed en sterk-
te in zijn geloof.

Wie de Heer vreest zal zich wel be-
vinden op het einde van zijn leven, en
op de dag van zijn dood zal hij door
God gezegend worden. Ecc.

Duurbare echtgenote, nog jaren hoop-
te ik met u samen te zijn, doch God
heeft er anders over beschikt, zoekt in
het gebed de kracht om uw kruis te

dragen en u te onderwerpen aan Gods
H. Wil. En gij, mijn zoon en schoon-
dochter weest gij nu de troost uwer
moeder en bidt voor mij.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

R. I. P.



De families MORNIE, VAN DEN BERGHE,
BERTHOUIL en DE GAUQUIER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**

Uitgeverij Lafort, Dorp, St.-Maria-Lierde