

Tot U, Heer, richt ik mijn geest.

†

VROOM AANDENKEN AAN

de Heer

Alfred MORNIE

echtgenoot van M.vrouw Aimée VAN OYCKE,

geboren te St.-Maria-Lierde op 13 april 1896 en er godvruchtig overleden op 6 februari 1979, nadat hij de Pauselijke Zegen, de Ziekenzalving en de H. Teerspijze had ontvangen.

Oudstrijder - Vuurkruiser 1914-1918

« De Heer is mijn licht en mijn leidsman ».
(Ps. 27, 1)

Naar dit psalmwoord is het leven van Alfred verlopen. In zijn eenvoudig bestaan, in al wat hij deed of plande, in het verhaal over zijn leven, waarin de eerste wereldoorlog steeds ter sprake kwam, kwam zijn geloof in God « als leidsman van zijn leven » steeds weer sterk terug. Hij ging er fier op de week-endse eucharistie regelmatig mee te vieren : « een zondag zonder mis is voor mij geen zondag ». In gesprek straalde Fred altijd een stil geluk uit, een diepe innerlijke vrede, die men hem bijna ging benijden en die in onze wereld zoek is geraakt. Was het om-

wille van die vreedzame verschijning dat deze man zovele vrienden kende ?

Dierbare echtgenote, jarenlang hebben wij alles voor elkaar betekend. Steeds hebben wij voor elkaar zorg gedragen. In alle omstandigheden en tegen iedereen spraakt gij lof over mij, uw echtgenoot. Mijn heengaan treft u zeker zwaar. Doch handel nu zoals ik in mijn leven gehandeld heb : vertrouw u toe aan Gods liefde, en Hij zal u de nodige kracht en berusting schenken. Ik weet dat gij veel voor mij zult bidden.

Bemide familieleden en geliefde vrienden, ik ben uit uw midden verdwenen, maar onze vriendschapsbanden blijven wel bestaan tot over het graf heen. Spreekt allen voor mij ten beste bij de Heer : « God, wij vragen U om barmhartigheid voor Alfred. Neem hem op in de vrede van uw vaderhuis en laat hem delen in de vreugde die Gij aan uw uitverkorenen hebt toegezegd. Door Kristus onze Heer.

De families MORNIE, VAN OYCKE,
BERTOUIL, TERRAIN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel