

Door het kruis naar het eeuwig licht.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

EMMA MORNIE

weduwe van Mijnheer

VENANCE DE POTTER

geboren te Oprakel, den 10 April 1875 en godvruchtig overleden te Ronse, den 15 Maart 1949, voorzien van de HH. Sacramenten.

Omdat zij welgevallig was aan God, daarom moest zij door lijden worden beproefd.

(Tob. 12, 10).

Groot is haar lijden geweest en zwaar haar kruis doch zij heeft alles met liefde en onderwerping gedragen zodat zij zeker vele verdiensten zal verzameld hebben en uit God's handen de kroon der gelukzaligen zal ontvangen.

Zij besteedde de beste zorgen aan haar huisgezin en was immer bekommerd om het welzijn van de haren. Daarom zal haar aandenken als een zegening zijn en een voorbeeld dat tot navolging dwingt.

Dierbare kinderen en familie de Heer roept mij tot zich, dat zijn heilige wil gezegend zij. Ik dank u omdat gij zo goed waart voor mij en mij met zoveel genegenheid hebt bijgestaan in mijn lange lijdensdagen. Mocht de goede God u er rijkelijk voor lonen.

Vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jesus, gij zijt mijn zoetste troost.

Mijnheer en Mevrouw Albert De Potter-De Baere,
Mijnheer en Mevrouw Seraphin Van Wetter-De Potter,
Mijnheer en Mevrouw Cyr De Potter-Geenens,
Mijnheer Leon De Potter,
Mijnheer Marcel Veys,
Mijnheer en Mevrouw Roger Van Wetter-Aelvoet en zoon,
Mijnheer en Mevrouw Armand Noterman-Van Wetter en zoon,
Mijnheer Marc Van Wetter,
Mejuffer Paula De Potter,
Mijnheer Cyr De Potter,
Mevrouw Weduwe Charles T'Sjoen-Mornie,
De families De Potter, Pot, T'Sjoen, Huysman, Geenens, Mornie en Declercq,

bedanken voor de blijken van innige deelneming in het smartelijk verlies dat hun komt te treffen.