

De krachten hem ontbrekende, is hij in den Heer
ontslapen met volle onderwerping aan zijnen Heiligen
Wil en aan kinderlijk betrouwen op Maria.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

LEO MORNIE

weduwenaar van Mevrouw

Amelie DE CONINCK

Geboren te Munkzwalm, op 2 Juni 1873 en godvruchtig
overleden te St. Denijs Boekel,
op 16 Mei 1951, voorzien van al de rechten onzer
Moeder de H. Kerk en begunstigd met
de Pauselijke Zegen « in articulo mortis. »

*Lid van de voortplanting des Geloofs en St. Pieters
Liefdewerk.*

Hij was een man van geloof, een manhaftige christen,
een deugdzaame echtgenoot, een zorgvuldige vader.
Zijn hoogste geluk vond hij in de beoefening zijner
huiselijke plichten en in de volbrenging van Gods
Wil. Daarom is hij lofwaardig en blijft zijn gedachte-
nis in zegen. Daar hij van zijn kindsheid af God altijd
gevreesd heeft, morde noch klaagde hij in zijn leven,
maar onderwierp zich gans aan zijn Goddelijken wil.

Maria, Hulp der Christenen, was ten dage zijner
ongekrenkte gezondheid, het voorwerp zijner bijzondere
godsvrucht, zijner hoop en betrouwen op beternis,
in de laatste bange lijdensuren. Moge hij thans in 't
Hemelsverblijf haar eeuwigens dank betuigen om de
aangebrachte zieleredding.

Lieve kinderen en kleinkinderen, gij die mij zo
hartelijk genegen waart en hebt bemind, gedurig aan
mijn zijde waart, hebt dank voor uw zorgen. Ik ga bij
moeder en zoon! Leeft in vrede en, in de vrees des
Heren. Eens zien wij elkander weer om nooit meer
gescheiden te worden.

Jezus, Maria en Jozef, in uw handen beveel ik
mijn ziel.

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem

Heer en Mevrouw René DE PARMENTIER-MORNIE en kinderen ;
Heer en Mevrouw Hector VAN SCHOORISSE-MORNIE en zoon ;
Heer en Mevrouw Emiel MORNIE-VAN SCHOORISSE ;
Heer en Mevrouw Sylvain DE VOS-MORNIE en kinderen ;
Heer en Mevrouw Georges VAN SCHOORISSE-MORNIE en dochter ;
Heer Achiel MORNIE ;

De Familien MORNIE, DE CONINCK, VAN DE KERCKHOVE, DE BOECK en HILLAERT,

BEDANKEN.