

Indien God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn ? (Rom. 8, 31 b)

+

Dit zij een blijvende herinnering aan

DE HEER

LUCIEN MORNIE

echtgenoot van Mevrouw

Mariette DE HENAU,

geboren te Sint-Maria-Lierde op 25 november 1928 en er gestorven op 7 juli 1971.

In het bijzijn van familie en geburen werd hij gezalfd met de H. Olie der zieken en kreeg hij de Apostolische Zegen.

Niets is zo zeker in het leven dan dat we moeten sterven. De dood maakt definitief een einde aan ons aards bestaan. Wat wij hebben en wat wij zijn moeten we in de steek laten. Alle projecten en plannen veegt de dood uit de weg.

Doch bij het heengaan van iemand die ons dierbaar is zijn wij vaak teleurgesteld. Vaak zien wij er alleen maar een onherstelbare nederlaag in.

Jezus' woord maakt ons duidelijk dat wij hem moeten navolgen tot in de dood om met Hem de heerlijkheid binnen te gaan. Onze beproevingen heeft Hij door zijn verrijzenis tot overwinningen gemaakt.

Mijn lieve echtgenote, hoe graag was ik met jou nog jarenlang door het leven gegaan, elkaar verdragend in lief en leed, tot onze levensweg op hoge leeftijd ten einde liep ;

hoe dank ik jou voor de onvermoeibare zorg tijdens mijn ziekte.

Mijn lotsbestemming heeft haar beslag gekregen : voor altijd keerde ik terug in Gods handen ; gaat dan ook een levensweg die leidt naar Gods eeuwig Vaderhuis, waar ik op jou wacht.

Draag zorg voor onze zoon, want we hebben er maar één en voer hem naar de wegen der wijsheid, goedheid en vertrouwen op God en mens. Dan belanden we eens in het land van bevrijding en verlossing, de eeuwige rust, het hemelse Jeruzalem.

Lieve Jaak, wees een steun voor je moeder en heb haar lief al de dagen van je leven ; wees haar troost en sterkte door je wijze, goede en blijde levenshouding. Een zware taak op je jonge schouders, maar moeder zij je een ervaren gids op je tocht door het leven.

Beste vrouw en lieve zoon, vaartwel en leeft schoon en tot wederziens in de eeuwigheid.

Jullie allen, familie, vrienden en kennissen, dank voor jullie zorgen en liefdevolle attenties. Bidt voor mij, ik bid voor jullie tot wij allen eens voor goed samen zijn.

De families MORNIE, DE HENAU, VAN DEN BERGHE, LUCAS,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Drukk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel.