

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

ROGER MORNIE

echtgenoot van

Mevrouw BERTHA KINDT

geboren te Sint Maria-Lierde, de 10 Augustus 1922
en er godvruchtig overleden de 21 September 1948,
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

—
Gelukkig de mens die het lijden in deze wereld niet gespaard wordt, want het is voor hen een overvloedige bron van verdiensten en het beste middel tot uitboeting van alle menselijke zwakheden. Is het dan geen teken van Gods uitverkiezing op deze wereld beproefd te worden?

Onze duurzame overledene werd het lijden niet gespaard. Jaren lang was hij aan het ziekbed gekluisterd, doch hij heeft steeds alles verduelig verdragen. Altijd was hij blijgemoed en welgezind. Was het niet zijn diep geloof dat hem dat alles zo licht om dragen maakte? Welk groot vertrouwen stelde hij op O. L. Vrouw niet, in de hoop dat Zij zijn kwaal verlichten zou. Het heeft niet mogen zijn. God had beter voor hem voorbereid.

Duurbare echtgenote, kind en ouders, we scheiden zeer vroeg. Ik had nog zoveel voor u allen kunnen doen. Ik zal het u trachten te vergelden van hierboven. Vergeet ook gij mij niet in uw gebeden.

Jezus, Maria en Jozef, sta mij bij. (7 j. afl.)

R. I. P.

Uitg. Lafort, Maria-Lierde.

De Familiën MORNIE, KINDT
en DE LOOR,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.