

« Heden zij uw verblijf
in de stad van de vrede ».

(Dodenliturgie)

†

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Rosine MORNIE

echtgenote van
de Heer Robert VANTWEMBEKE,

geboren te St.-Maria-Lierde op 7 oktober 1942
en er plots overleden op zondag
22 december 1985.

In de dagen rond Kerstmis, de tijd waarin
Gods mildheid voor de mens wordt her-
dacht, de tijd waarin de wereld meer dan
gewoonlijk ontvankelijk wil zijn voor de
vrede aan de mensen van goede wil, in
deze dagen is deze vrouw en moeder « te
ruste » gegaan. De dood bracht haar naar
« de Opgaande Zon, de Afglans van het
Eeuwig Licht » dat haar wegnam uit de
duisternis om haar te voeren naar een vei-
lige plaats waar God haar voor ons altijd
zal bewaren.

Tot haar treurende kinderen en tot allen
die haar bewenen richt de Heer Jezus Zijn
uitnodiging : « kom tot Mij, en ik zal U
rust en verlichting schenken en gij zult
rust vinden voor uw gemoed » (Mt. 11,28-29)
Lieve moeder, steeds hebt gij ons omringd

met goedheid, met bezorgdheid ook. Gij
hebt het steeds met ons zo goed bedoeld.
Met woorden van liefde en door uw voor-
beeld van genegenheid en zelfvergetenheid
hebt gij ons allen gebracht tot volwassen-
heid. Nooit kunnen wij vergeten wat gij
voor ons, uw kinderen, betekend en ge-
daan hebt. Uw beeld, uw persoon, U, onze
moeder, kunnen wij niet vergeten. Wenend
om uw heengaan zeggen wij U van harte
dank.

Heer onze God, Gij weet wat er omgaat
in het hart van de kinderen en van de
moeder van deze vrouw die heengegaan is.
Wij bidden U : omgeef hen met Uw liefde
en breng hen tot rust door Jezus die door
Zijn kruisdood heen, de weg naar het le-
ven heeft gebaad. Heer, wij vertrouwen
ook onze dierbare overledene toe aan Uw
liefde die geen grenzen kent. Breng haar
nu thuis in de rust en de vreugde van Uw
Rijk, waaraan geen einde komt.

De families

MORNIE, VANTWEMBEKE,
DE LOOR, DE BRACKELEER,
VAN DER BEKEN,

danken U.

Namis : zondag 19 januari 1986 om 7.30 u.

Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel

