

«Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.» (H. Eucharistie)



Laten wij bidden voor de zielerust van
MEVROUW

Agnes MORRE

echtgenote van de Heer Lucien SADONES,

geboren te Oprakel op 28 januari 1929
en godvruchtig overleden in de St.-Fran-
ciscuskliniek te Brakel-Oprakel op 31 ja-
nuari 1979, gesterkt met het sacrament
van de zieken, het Viaticum en de Pause-
lijke Zegen.

Uit vrome, kristelijke ouders geboren en
opgevoed, heeft zij zich als vrouw en moeder
in offervaardige liefde en toewijding gegeven
aan haar kroostrijk gezin, waar zij nog zo
nuttig en nodig was.

Maar in de ogen van God, na de viering
van haar vijftigste verjaardag in de familie-
kring, was haar taak vroegtijdig volbracht en
haar werk voleind.

In ons verdriet om het onverwacht heengaan
van moeder richten wij ons naar de verrezen
Kristus. Hij is ons in de bloei van Zijn jaren
voorgegaan doorheen lijden en dood naar de
verrijzenis en het eeuwig leven. Op Zijn
woord en belofte hebben wij de zekerheid
dat ook moeder zal verrijzen en nu leeft in
eeuwigheid.

Wij danken de Heer voor onze goede moe-
der; voor haar goedheid, haar zorg, haar
liefde, haar werk, haar voorbeeld, dat men
beproeving kan aanvaarden zonder verbitterd
te worden, als men geloofd in God, onze
Heer van leven en dood.

Dit onverwacht afscheid van haar doet pijn.
Wij bidden U om troost en steun in ons
groot verdriet. Leer ons kristelijk en hoopvol
verder te leven met een gemis aan onze
zijde, maar met het besef dat over dood en
graf heen, moeder verder leeft en waakt over
ons in het Vaderhuis.

Voor ieder van ons trachten wij zo te le-
ven, zoals wij willen bevonden worden op
het einde van ons leven, verbonden met God
in geluk bij elkaar :

« Een stap is 't maar
voor ouden en voor jongen,
gelukkig die
het leven af
hoe kort of lang
het God hem gaf,
den beteren weg inongon. » (G.G.)

NAMIS : zondag 18 februari 1979 te 10 u.

De families :

MORRE, MAES, SADONES en GEIREGAT,
danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Uitg. S. Gijselincx, Oprakel