

« Eer aan God in den hoge en vrede aan alle mensen, in wie Hij welbehagen heeft ».  
(Kerstliturgie)



In het Licht en de Vrede van Kerstmis geve God rust en Heil aan zijn trouwe dienaress

MEJUFFROUW

**Alberta MORRE**

**dochter van wijlen Emiel MORRE  
en Beatrix VANDERMAELEN.**

Geboren te Oprakel op 12 november 1900 en vroom en rustig overleden op tweede Kerstdag 1976.

Gesterkt door Christus in zijn sakramenten.

Zij was lid van alle godvruchtige genootschappen en van de bond van de gepensioneerden van de parochie.

In de ware Vrede en het Licht van Kerstmis, is dit eenvoudig, stil en bescheiden leven heengegaan in de dageraad van een eeuwig, verheerlijkt bestaan.

Heer onze God, wij loven en danken U voor het voorbeeldig, onberispelijk en rijk gevuld leven van onze goede en dierbare zuster Alberta.

Zo vol toewijding en in de weer voor de haren; in stille dienstbaarheid, eenvoudig en minzaam en in onverpoosde werkzaamheid is zij op dat plekje van onze Vlaamse Ardennen door het leven gegaan.

Zij had een troostend woord en opbeurend gebaar voor mensen met zorgen, altijd een zachte glimlach voor de dag van morgen.

Haar aards bestaan was doorstraald met een diep en vroom geloof in God.

Haar hart was als een bloeiende lelie voor Maria: rein en zuiver van onschuld, geurend van stille deugd, goedheid en liefde.

Geheel haar doen en laten was een voorbeeld van die vrome, eenvoudige kristen mensen die hun tijd verdelen tussen gebed, huiselijke bezigheden en zusterlijk dienstbetoon aan familie en naastbestaanden.

Alles wat het leven meebrengt aanvaardde zij als komend uit Gods Vaderhand.

Gevoed en gesterkt door de eucharistie, hield zij van de mensen, haar diertjes, van al wat groeide en bloeide...

Zo was haar leven onder ons, zo haar heengaan in bewonderwaardige gerustheid en gelatenheid.

Mijn dierbare zusters, familie, wij kenden samen vele jaren van eenvoudig en stil geluk. Ik dank U allen en voor alles. Blijven wij in gebed en de Heer verenigd. God zegene en beware U nog in lengte van dagen.

**Namis : zaterdag 29 januari 1977 te 19 u.**

De families :

MORRE-VANDERMAELEN,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Uitg. S. Gijsselincx, Oprakel.