

†

GEDENK IN UW GEBED

De Heer Georges MORRE

echtgenoot van Mevrouw

Louise DE GROOTE

geboren te Maarke-Kerkem op 14 januari
1924 en heel onverwacht van ons heengegaan
te Sint-Denijs-Boekel op 30 juni 1989,
gezalfd met het H. Oliesel in extremis.

Lid van de parochiegemeenschap
van Sint-Denijs-Boekel.

Louise De Grootte, zijn echtgenote ;

Marc Morre-De Grootte Rita, zijn kinderen ;

Ronny Morre,

Sonja Morre,

Kenny Morre, zijn kleinkinderen ;

De families Morre-Lecheine,

De Grootte-Perreman,

danken U zeer oprecht voor de blijken
van deelneming in rouw en gebed.

Namis met offer op zaterdag 15 juli 1989
te 18 uur.

Georges Morre van wie we nu heel onverwacht moeten afscheid nemen, is afkomstig van Maarke-Kerkem en een zoon uit een groot gezin. Hij was een goed, ijverig en naarstig werkman die begaan en bekommerd was met zijn gezin en hartsgrondig veel hield van zijn kleinkinderen. Hij was een vriendelijke, levenslustige man die goed met zijn medemensen kon omgaan en hen ook graag een dienst bewees.

Hij had schijnbaar alles om een gelukkig mens te zijn.

En toen kwam het moment dat hij zich vele vragen begon te stellen omtrent zijn gezondheid en er kwam twijfel op in zijn gemoed. Ja, het leven is zó wisselvallig ; er kunnen zóvele verrassende en onverwachte dingen in ons leven gebeuren. Nooit zijn we gerust, nooit zijn we zeker. De mens is zó onstandvastig, het menselijk hart zó wispelturig, dat we moeilijk de vrede en de rust in dit leven kunnen verwerven. St.-Augustinus zegt : "Onrustig is ons hart tot het rust in God".

Diep ontroerd bidden wij : "Heer, we begrijpen het niet, maar ook voor deze mens vertrouwen wij op U".

Rouwcenter pvba Funeralia, Noordlaan 81,
9630 Zwalm - Tel. (055) 49 93 54 - 49 88 31