

Gelukkig die in God geloven
Als zulke wonden 't harte slaan
Het is de Vader van hierboven
Die 't zo gewild heeft en gedaan.

G. G.



ZALIG AANDENKEN AAN

DE HEER

Hilaire MORRE

echtgenoot van Mevrouw
Madeleine VAN DER SNICKT,

geboren te Zegelsem op 21 februari 1903
en godvruchtig overleden in het A.Z.
te Gent op 5 april 1980, gesterkt door
het Sakrament van de zieken.

Een goede echtgenoot, een zorgzame vader en een trouwe vriend is ons ontvallen.

Zijn hele leven is goedheid en liefde geweest; eerlijk, gedienschtig en kristelijk; een hulde aan de arbeid. Zo trok hij een spoor, een rechte lijn van moed en standvastigheid in de beproeving, die hij naar het voorbeeld van zijn Goddelijke Zaligmaker verdroeg met groot geduld in de hoop op de eeuwige beloning.

Zo verliet hij op paaszaterdag dit aardse tranendal, gelovend in de laatste woorden van de Gekruisigde: « Heden nog zult gij met mij zijn in het Paradijs ».

Beminde echtgenote, lieve kinderen en kleinkind, met uw naam op mijn lippen, met uw beeltenis in mijn hart ben ik van U weggegaan naar het eeuwige Vaderhuis.

Alle dagen stond U aan de sponde van mijn ziekbed in het A.Z.; met engelengeduld, veel zorgen en oneindig veel liefde hebt U mij omringd. Hebt dank voor dit alles.

De families MORRE, VAN DER SNICKT,
MENSCHAERT, CRUYPELINCK,

**danken U voor de oprechte blijken van
kristelijke deelneming.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel