

Een heilige moeder is groot en machtig! Haar naam is een eertitel voor God en de menschen! Laten wij haar met eerbied en bewondering groeten,
(Mgr, Cruysberghs!)

† DUURBAAR AANDEKEN AAN †

IRMA MORRE

echtgenoot van

HENRI ROOS

geboren te Nederbrakel, den 6 Januari 1907 en er stichtend overleden, den 2 Maart 1945.

gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Zij was lid van de Derde Orde en van andere godvruchtige genootschappen en parochiale vereenigingen.

Laten wij allen deze sterke vrouw loven, met haar mannelijk hart en haar levendig geloof. Zij omgorde hare lendenen met kracht en sterkte haren arm. Op haar betrouwde het hart van haren man... Zij bewees hem alle dagen goed en deed hem nooit kwaad... Zij sloeg den gang van haar huis nauwkeurig gade. (Wijsh — Spr.)

Eenvoud en krachtdadigheid, ootmoed en zelfvertrouwen, kinderlijk geloof en mannelijke onbuigzaamheid, denkend verstand en diepvoelend hart, onvermoeibare werkzaamheid en heldhaftige zelfverloochening: in hooge mate waren in haar vereenigd die kostbare gaven waardoor een mensch gelukkig is en gelukkig maakt.

Haar grootste geluk was: volbrachte plicht; haar rechtmatige fierheid: haar talrijk kroost. Hoe zij 't gedaan kreeg, weet niemand, maar zij vond nog een tijd om dikwijls naar de kerk te gaan; daär in de H. Mis en de H. Communie haalde zij haar geestelijk voedsel dat haar staalde met mannenkracht; daar, met haar kinderen rondom haar, "voelde zij zich in den Hemel",... daär bad zij om roepingen, daär bood zij den Heer het offer van haar kinderen... van haar zelf, en zie de Heer aanvaardde het grootste offer: het offer van de Moeder.

Daarom is haar heengaan, na trouw volbrachte plichten, zoo pijnlijk, zoo droevig: — zij was er nog zoo noodig "Vader. Uw wil geschiede."

Mijn goede Henri! Wij waren zoo gelukkig. Als de wereld zoo vol is van gemakzucht en plichtverzuim, wilden wij toch leven als kristene menschen die wandelen voor Gods oog. En zie, mijn plotseling heengaan stelt u voor een mysterie... toch weze Gods H. Wil gezegend. Ik ben thans weg uit alle krankheid en lijden... gij blijft met de lasten en de zorgen. Behoud uw betrouwen op God: Hij zal samen met u zorgen voor al onze kinderen

Lieve kinderen; hoe pijnlijk het ook valt, moeder moet u verlaten. Van uit den Hemel nu zal ik uw gangen volgen en voor u zorgen, beter nog dan ik het kon op aarde. Blijft braaf, helpt vader en denkt veel aan moeder, vooral in uw gebeden in uw H. Mis, in uw H. Communie.

Beminde Ouders, broeders en zusters, ik dank u voor alles wat gij voor mij deelt, bidt voor mij, bidt veel voor allen die ik moest verlaten, gij vooral mijn geliefde Broërs en Zuster die U den Heer hebt toegewijd

Jezus, Maria, Jozef!

(7 j. afl.)

De vier akten,

(12 j. afl.)

Om de blijken van deelneming en gebeden, danken wij U van harte.

Mijnheer Henri ROOS, en kinderen:

De Familiën MORRE, ROELAND, ROOS
en VAN DEN BOSSCHE;

Nederbrakel, Druk, Wwe O. Surdiacourt