

†

Bid voor de zielerust van de

Heer

Louis, Arsène MORRE

echtgenoot van

Mevrouw Maria DE GEETER,

geboren te Nederbrakel op 24 oktober 1896 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-(Oprakel) op 5 november 1979.

Voorzien van de H.H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

De dood geeft de mens zalige lessen : hij leert ons hoe klein wij zijn voor God ; hoe kort het leven is voor de eeuwigheid ; hij spaart niemand en al de menselijke pogingen zijn vruchteloos.

Langzaam is deze mens naar de dood toegegaan, met besef dat de dood de poort is tot het eeuwig leven. Als gelovige mens mocht hij zoals de man Job uit de bijbel zeggen : Ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat ik de laatste dag uit

de aarde zal opstaan ; met eigen ogen zal ik God zien ; deze hoop draag ik in mijn hart.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor uw zorg en uw bekommernis tegenover mij ; blijf de Heer getrouw al de dagen van uw leven en blijft mij gedenken in uw gebeden en in de eucharistievieringen, in de zoete hoop op de verrijzenis tot het eeuwig leven.

Barmhartige Jezus, schenk hem de eeuwige rust.

De families :

MORRE, EECKHOUT, DE GEETER,
De VLEESCHOUWER,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel