

*En stille ... zo viel het toen, stille ...*

.....  
*om 't schrikken en om den eerebied  
en de komste van ... den Heer!  
(G. Gezelle).*



Vroom aandenken aan

## **MARIA BERTHA MORRE**

*weduwe van RAYMOND BLONDELLE,*

geboren te Zarlardinghe op 3 augustus  
1897 en godvruchtig overleden in de H.  
Hartkliniek te Geraardsbergen op 17 sep-  
tember 1982, versterkt door het H. Sakra-  
ment der zieken.

De families MORRE,  
BLONDELLE,  
DE BILLE,  
FAIGNAERT

*danken U voor uw aanwezigheid en uw  
vroom gebed.*

Deze dierbare moeder, die wij vandaag ten grave dragen, was een brave gediens-  
tigitte vrouw, die haar hele leven lang  
hard gewerkt heeft om haar kinderen in  
eer en deugd groot te brengen. Toen  
haar geliefde echtgenoot weg viel, was  
de last dubbel zwaar, doch met moed  
en vertrouwen op Gods hulp, overwon  
ze alle moeilijkheden en mag er fier op  
gaan. Gelukkig, de mens, die zijn ziek-  
te beschouwd als een laatste uitnodiging  
van O.-L.-Heer, om hem voor te bereiden  
om wel te sterven. De dierbare en altijd  
opgeruimde moeder was niet bang van  
de dood, ook niet toen zij hem voelde  
naderen.

Mijn geliefde kinderen, kleinkinderen en  
achterkleinkinderen, ik was graag nog bij  
U gebleven. Ik dank U allen, want tot het  
eind van mijn leven, hebt gij mijn dagen  
aangenaam gemaakt. Van uit de hemel  
zal ik, te samen met vader, al uw doen  
en laten nagaan en U ondersteunen in  
de strijd die dit leven is. Blijven we bid-  
den voor elkaar.

Beste bloedverwanten en vrienden, alle-  
maal, gedenk me ook in uw gebeden.