

« Zalig de zachtmoedigen... »



In Gods liefde en uw vrome gebeden  
bevelen wij U de ziel van

MEJUFFROUW

**Maria, Emilie MORRE**

dochter van wijlen Emiel MORRE en  
Beatrix VANDERMAELEN,

geboren te Opbrakel op 10 juli 1893 en  
er godvruchtig overleden op 7 februari  
1979, voorzien van de HH. Sakramenten  
der zieken en de Pauselijke Zegen.

Erelid van godvruchtige genootschappen.  
Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Het leven van onze dierbare zuster Emilie  
heeft gebloeid als een schone lelie naar de  
leer van de «Blijde boodschap van de Heer»  
en is «uitgegaan als een kaars» zeggen de  
mensen. «Wie in Mij gelooft zal leven ook  
al is zij gestorven» zegt Christus.

De diepste zin van het leven is, in waar-  
heid en liefden voor God te verteren, als  
een kaars, tot licht en gloed, schrijft R. Gu-  
ardini.

Vreedzaam, rustig, in volle vertrouwen op  
de Heer, is zij naar het hemels Vaderhuis  
teruggekeerd. Zij was in de volle zin van

het woord een ingoede vrouw. Zij heeft haar  
levensweg bewandeld met wijsheid, met in-  
nemende bescheidenheid, met voorname takt,  
met ingeboren minzaamheid, met uiterste  
dankbaarheid om de minste blijk van gene-  
genheid, met een fijn gevoelige bekommernis  
om niemand last te bezorgen. Met goedheid  
en zorg heeft ze haar moeder 24 jaar bij-  
gestaan in haar zwakke gezondheid. Met hun  
drie zusters samen hebben zij, huiselijk en  
liefdevol alle geluk, vrede en vreugde ge-  
deeld. Alle familieleden en medemensen wa-  
ren er steeds welkom. Zo heeft zij God bow-  
venal en de naaste gediend tot de Heer haar  
riep voor een zalige thuis bij Hem en Zijn  
vereerde Moeder Maria.

Mijn geliefde zuster Florine, dierbare fa-  
milieleden, dank voor al het levensgeluk en  
liefde en voor uw belangloze toewijding, ge-  
negenheid en vriendschap. Moge de goede  
God, voor U, die eenzaam achterbleef ver-  
troosten en versterken in deze droeve dagen.  
Blijven wij verenigd door ons gebed.

**Namis : zondag 4 maart om 10 uur.**

De families MORRE-VANDERMAELEN,  
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gijsselincx, Opbrakel