

Vertrouwwol gelovend in een blij en eeuwig
wederzien in het hiernamaals

Bidden we voor de zielerust van



MEJUFFROUW

Maria, Florine MORRE

Geboren te Opbrakel op 6 oktober 1895
en godvruchtig overleden in het rusthuis
« Najaarszon » te Brakel op 27 oktober 1984,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Ze was prefekte van de congregatie van O. L.
Vrouw - IJveraarster van de H. Hartbond « Kerk en
wereld ». - Erebestuurslid van het katholieke Vorm-
mingswerk van Landelijke Vrouwen K.V.L.V. -
Bestuurslid van de parochiale bond van de gepen-
sioneerden. - Altijd ten dienste van kerk en pa-
rochie.

Goede God, in deze grote gedenkdagen van Aller-
heiligen en Allerzielen riept Gij uw trouwe diena-
res Florine tot U. Nu haar ogen gesloten zijn
gaan onze blikken naar omhoog. Heer God, een
hoog bejaard en zeer verdienstvol mens liet Gij
onder ons sterven en de nieuwe bracht Gij tot het
eeuwig Leven in uw Vaderhuis.

Gans haar leven was een opgaan naar de Heer
toe. Vanaf haar kindsheid heeft ze altijd God ge-
diend in een vroom kristelijk leven en trouw zijn
geboden onderhouden. Hem heeft ze bemind in
eenvoud en deugd en door allen die haar omring-
den werd ze geëerd en gewaardeerd; altijd min-
zaam, bezorgd en werkzaam voor het goede,
vreemd voor de jijdelheid van deze wereld. Zij
was een voorbeeld van vroomheid en belangloze

dienstbaarheid.

Gans haar leven werd gedragen door een diep
geloof in God, de grond van ons bestaan. Zij
had voor Maria de tedere liefde als van een kind
voor haar moeder. Haar leven lang was zij een
trouwe dienaress van haar Maria-congregatie, die
ze voorging. In alle parochiale organisaties
heeft ze zich onverpoosd gegeven in dienst van
de evenmens, kerk en parochie. Zulke mensen
gaan heen en worden moeilijk vervangen.

Heer onze God, vol dankbaarheid zien we te-
rug op het schone en verdienstvolle leven van
onze dierbare zuster Florine; rustig en vreed-
zaam is zij van ons heengegaan, bewust dat
haar leven nu niet ten einde is, maar Gij, God
haar nu eeuwig leven schenkt; bij allen die ons
in de Heer zijn voorgegaan. Wij bidden in ge-
loof en vertrouwen dat onze zuster Florine voor
eeuwig in Gods liefde en heerlijkheid opgenome
worden en openbloeiende als een lelie in uw voor-
hoven.

«Najaarszon» en de kliniek voor alle dienst en
zorg, liefde en geduld mijn hartelijke dank. Bidt
voor mij en tot weerziens bij de Heer.

De groepsmissie vanwege de K.V.L.V. op dinsdag
27 november te 19 u. in Sint Martinuskerk te
Opbrakel.

Namis in «Najaarszon» op 2 december 1984 om
10u30.



De familiës MORRE-VANDERMAELEN,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.