



Dankbare herinnering aan

mevrouw

## MARTHA MORRE

weduwe van de heer  
Georges De Vriendt

geboren te Michelbeke op 11 april 1908  
en overleden in het AZ Sint-Elisabeth  
te Zottegem op 7 mei 1995, na het sacrament  
der zieken te hebben ontvangen.

Lid van KBG

We nemen afscheid van moeder, ze was goed, ze was eenvoudig maar toch was ze groot in haar eenvoud.

Haar leven lang heeft ze zich met veel zorg ingezet voor haar gezin en haar medemensen.

Veel jaren geleden stond ze vader bij die onderwijzer was in Roborst. Ze verzorgde gekneusde plekken van de schoolkinderen en troostte hen bij hun kinderverdriet.

Plichtsbewust voedde ze ons op en motiveerde ze ons in een tijd die heel wat minder welvarend was dan nu. Ze was enthousiast en fier over haar klein-

kinderen en achterkleinkind. Hun prestaties en vreugden maakten haar diepgelukkig.

Gans haar leven was ze actief bezig, ook toen ze op rust was nam ze graag deel aan allerlei activiteiten. Veel te vroeg is vader gestorven maar moedig droeg ze haar lot. De laatste jaren werd het voor haar stilaan moeilijker om te stappen, maar Laurent en Yvonne waren nooit ver uit de buurt. Haar tuin, haar bloemen waar ze zo van hield bleven jaar na jaar piekfijn verzorgd, al haar werk namen zij op zich, dit stemde haar gelukkig.

Meermaals vertelde ze hoe dankbaar ze was omdat ze zo oud was mogen worden. Nooit heeft ze geklaagd over de ongemakken die haar steeds meer beperkten en belemmerden. Haar bezorgdheid ging steeds uit naar haar familie.

De gevolgen van een eerste zware aandoening heeft ze met veel wilskracht en moed overwonnen. Haar geloof was steeds een sterke steun.

Het herstel was broos en ze werd tenslotte fataal geveld.

Na de meeste van haar vriendinnen werd ook zij geroepen door haar Schepper en gaat ze vader vervoegen.

Dank u moeder, dank u meter, voor alles wat gij voor ons hebt gedaan, uw voorbeeld blijft ons richtsnoer.

De families De Vriendt, Morre, Van der Bracht en Lampo danken u voor de blijken van deelneming.

De namis wordt opgedragen op zaterdag 10 juni 1995 om 17u30 in de decanale kerk van Zottegem.