

Heer. Uw wil geschiede!

Bid voor † de ziel
van
PIETER-JOZEF MORRE
echtgenoot van
ANNA ROELAND

geboren te Nederbrakel, den 7 November 1880, en
er godvruchtig overleden den 6 Maart 1944.
gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.
Hij was IJveraar van den Bond van het H. Hart
en wijkmeester van het Xaverianengenootschap.

De betreurde afgestorvene heeft uitgemunt door zijn
werkzaamheid en zijn bezorgdheid: het geluk van zijn
duurbare echtgenoot en kinderen lag hem hoogst ter har-
te.

Hij was daarbij diep godvruchtig, zoodat hij, niettegen-
staande zijn werk, een waar voorbeeld was in het veel-
vuldig bijwonen der H. Mis. Zijn kinderen leerde hij den
weg naar de kerk, en hij had het geluk twee van hen
uitverkoren te zien tot het kloosterleven. Hij begreep de
godsdiensstige en zedelijke nood van zinn tijd; daarom
spande hij zich met hart en ziel in voor het nauwkeurig
volbrengen van zijn IJveraarstaak: hij was door zinn
woord en zinn voorbeeld een moderne apostel van Jezus'
H. Hart.

Wat een zoete troost dan te mogen sterven met de
volle overtuiging dat men trouw al zinn plichten heeft
volbracht als echtgenoot en vader en zich, na een apo-
stolisch werkzaam leven, met zinn menschelijke krankhe-
den te kunnen werpen in den schoot van Gods onein-
dige liefde en barmhartigheid en te kunnen betrouwen
op Jezus' H. Hart!

Duurbare echtgenoot, kinderen en bloedverwanten,
uw liefde volle zorgen, uw varige verlangens en gebeden
konden mij niet voor u behouden; toch hebt gij daar-
door mijn liiden lichter gemaakt. Dankbaar zal ik dit
alles gedenken en mijn liefde zal u steeds omringen. Bidt
elken dag voor mij, vooral gij, mijn Godgewijde kinde-
ren. Moge God u troosten en opbeuren en zinn allen eens
verenigen in de eeuwige rust.

De vier akten.

(12 j. afl.)

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt

Mevrouw Weduwe Pieter-Jozef MORRE, geboren Anna ROELAND;
Mijnheer en Mevrouw Henri ROOS-MORRE en hunne kinderen
Hubert, Robert, Frans, Gabriëlle, Godselieva, Marie, Firmin,
Michel, Jozef, Paula, Christiane en Bertha;
Eerwaarde Zuster Marie-Juliana der Zusters van het H. Hart van
Maria te Middelburg, in de wereld Gabriëlle MORRE;
Mijnheer en Mevrouw Albert ROOS-MORRE en hunne kinderen
Paul, Roger en Willy;
Eerwaarde Broeder Dulcinius der Broeders van Liefde te Turnhout,
in de wereld Hubert MORRE;
De Familiën MORRE-ROELAND;

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in hun
pijnlijken rouw, bieden Ued. hun innigen dank.