

Geloofd zij Jezus-Kristus.

Amen

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Richard Achilles MORRE

echtgenoot van Mevrouw

GHISLAINE DUSONG

*Rustend stationchef. Oud politiek gevangene
Vereerd met verscheidene eretekens.*

geboren te Nederbrakel, op 14 oktober 1904 en er
godvruchtig overleden op 23 augustus 1963,
« In extremis » werd het H. Sacrament der zieken
toegedieend.

Bidden wij voor de overledene het gebed uit de
begrafenismis :

« God, wie het eigen is altijd goedertieren te zijn
en te sparen, wij smeken U ootmoedig voor de ziel
van uw dienaar, aan wie Gij heden bevolen hebt uit
deze wereld te scheiden : lever hem niet over in de
handen van de vijand, vergeet hem niet voor eeuwig,
maar gebied dat Uw heilige Engelen hem opneme en
naar het vaderland van uw paradijs geleiden, opdat
hij de pijnen der hel niet lijde, maar de eeuwige vreugde
bezitten moge. Door onze Heer Jezus Kristus. Amen.»

Bemide echtgenote, duurzame kinderen, ik dank
u voor uw groeiende genegenheid en onverpoosde
zorgen waarmede gij mij hebt omringd. Blijft voor mij
bidden vooral in uw wekelijkse zondagmis.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

Mevrouw Achilles MORRE, geboren Ghislaine DUSONG;
Heer en Mevrouw Richard VAN DER LINDEN-MORRE en kinderen;
Heer en Mevrouw Abel DESMYTER-MORRE en kind;
De families MORRE, DUSONG, ECKHOUT, FAINGAERT,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.