



BID VOOR DE ZIELERUST VAN DE HEER

## Willy, Richard MORRE

echtgenoot van Mevrouw Diane D'HAEYER,

geboren te Nederbrakel op 9 oktober 1938 en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 8 mei 1982, voorzien van de HH. Sakramenten.

Gods plannen zijn niet onze menselijke plannen : wij hopen, wij verlangen en streven naar wat ons goed en begerenswaardig schijnt en toch worden onze pogingen en verlangens door Hem vaak niet ingewilligd.

Verbazend snel heeft de ziekte deze jonge man weggenomen uit zijn gezin, uit zijn familie en vriendenkring. Zoals elke jonge mens hoopte hij nog vele gelukkige jaren te krijgen, doch zijn levenslot was heel anders... veel te vroeg is hij moeten heengaan.

In ons gebed richten we ons tot de Heer en vragen dat Hij Willy zou willen opnemen in Zijn nabijheid, zodat hij van daar een ware steun en voorspreker kan zijn

voor zijn echtgenote die nu alleen staat voor de zware opdracht hun kinderen een schone opvoeding te geven.

Van bij de Heer zal hij ook de beschermer blijven voor zijn geliefde kinderen, ouders, familie, zijn vrienden en kennissen.

Maria, Moeder van het eerste kristen gezin, we vragen U te blijven waken over allen die door hun geloof volgelingen willen zijn van uw geliefde Zoon.

De families MORRE, DE GEETER,  
D'HAEYER, MEERSCHAUT,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van deelneming en danken U.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel  
Begr. Piteraerents, Tenbosse 24, Brakel