

" God roept ons in de milde regen  
of soms bij avond langs de straat.  
Wij rijden hem onwetend tegen  
waar hij sinds lang te wachten staat "



DANKBARE HERINNERING AAN

DE HEER

## ANDRE MORREELS

echtgenoot van Mevrouw  
**CHRISTELLE DE BRACKELEER**

geboren te Oprakel op 6 mei 1948 en overleden  
ten gevolge van een tragisch ongeval te  
Geraardsbergen op 20 oktober 1992,  
gezaïfd met de H. Olie "in extremis".

---

Iedereen staat verstomd, aan de grond gena-  
geld. Dat kan niet, dat mag niet... 't is hard om  
te aanvaarden. " Dat zou niet mogen..." Ieder-  
een zit verweesd voor zich uit te staren.

Wanneer iemand nog zo jong en plots sterft  
dan zijn wij aangeslagen door droefheid en ver-  
driet. De dood is en blijft een moeilijk afscheid  
van het leven, van de geliefden die nu een ver-  
trouwd iemand, een echtgenoot, een vader, een  
kind, een broer, een vriend zullen missen.

Vriendelijk, gulhartig, bereid tot iedere dienst  
waren de kenmerken van zijn leven. Zijn onver-  
wacht heengaan laat in zijn gezin en in de  
familie een grote leegte na.

De verslagenheid bij de vrienden op het werk,  
bij de melding van het overlijden, spreken over  
de diepe waardering voor deze man.

Dierbare echtgenote en kinderen, mijn beste  
ouders en schoonmoeder, broer en zusters,  
schoonzusters en schoonbroers, mijn onverwacht  
heengaan heeft u pijnlijk getroffen. Gij weet  
dat gij mijn hele leven waart. Moge het u een  
troost zijn te weten dat ik u dankbaar ben voor  
uw genegenheid en vriendschap. Blijft allen bij  
elkaar in een onderlinge band van genegenheid.  
Goede vrienden, dank voor uw trouwe kameraad-  
schap.

Heer, onze God, vandaag is het een zeer harde  
dag, nu wij afscheid moeten nemen van André.  
Wij begrijpen niet, maar we buigen ons hoofd  
en bidden om sterkte.

Neem André nu op, Heer, in uw eeuwige liefde.  
Laat zijn beeld in ons bewaard blijven van een  
goede man die niet leefde voor zichzelf maar  
voor de anderen, en help ons in gelovig ver-  
trouwen verder te leven.

**De families MORREELS, DE BRACKELEER,  
DE VUYST en KINDT,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

---

Begr. - Crem. b.v.b.a. Raoul, Brakel - 055/422449