

Wees bereid, want gij kent noch dag, noch uur.



VROOM AANDENKEN

aan Mijnheer

ASTÈRE MORREELS

De dierbare overledene begon zijn pelgrimstocht door dit leven te St.-Martens-Lierde op 13 februari 1898, reeds de volgende dag werd hij door het Doopsel herboren tot Godskind en erigenaam van de hemel.

Trouw droeg hij het licht van 't geloof doorheen het leven, eenvoudig en stil, vredelievend en goedhartig ging hij langs de weg die God hem wees. En plots, op 29 december 1965 stond hij voor het doel van de tocht. Uit het duister van de nacht trad hij binnen in het eeuwig Licht. Gesterkt door het Sacrament der zieken en vrijgesteld van schulden door de Pauselijke zegen, kon hij met vertrouwen zijn Rechter te gemoet gaan; want Hij die hem zal oordelen is zijn Verlosser en Zaligmaker.

Mijn dierbare zusters, broers en familieleden, de Heer riep mij tot Zich, zijn Naam zij gezegend. Ik dank u om uw genegenheid en liefde. Gedenk mijn ziel in uw gebed en bij de viering van de H. Eucharistie, gij vooral mijn zuster kloosterlinge.

Vaartwel mijn vrienden, bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, ontferm U over hem.

Uitg. Raf Cromphaut, Sint-Martens-Lierde

De familie MORREELS,
De familie D'HOSE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.